

ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Άπριλιος 2021
έτος 480
άρ. φύλ. 745

Γραφεῖα:
Ζήνωνος 3
104-31 Ἀθήνα
τηλ.
210 5230 948

“Ἴνα σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν”

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Βραδυνὸ προετοιμασίας

Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 24 Ἀπριλίου, καὶ ὥρα 8:00μ.μ. θὰ πραγματοποιηθῆ τηλε-βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὴν προσφορότερη εἴσοδό μας στὴν Μεγάλῃ Ἑβδομάδα καὶ τὴν οὐσιαστικώτερη βίωση τῶν ἐν αὐτῇ τελουμένων σωτηριωδῶν γεγονότων. Θὰ ἀποδοθοῦν ὕμνοι τῆς Μεγάλῃ Ἑβδομάδος καὶ θὰ πραγματοποιηθῆ ὁμιλία μὲ θέμα: «**Πρὸ τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Πάθους**».

Τὸ ὄλο πρόγραμμα θὰ πραγματοποιηθῆ διαδικτυακῶς. Συντονιστεῖτε: <http://epalxeis.caster.fm/>, <https://synpasitoisagiois.radio12345.com>

Τηλε-ἐκδήλωση μνήμης

Οἱ Ἐπάλξεις, τιμώντας τὴν γενοντία τῶν Ἀρμενίων (24 Ἀπριλίου 1915) θὰ πραγματοποιήσουν διαδικτυακῶς, τὸ Σάββατο 24 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. ἐκδήλωση μνήμης μὲ ἀρμενικὴ μουσικὴ καὶ ἐξιστὴρηση τῶν γεγονότων ἀπὸ τὸν θεολόγο κο Βασίλειο Μπαμπίλη.

Γι' αὐτὸ συντονιστεῖτε στοὺς ὡς ἄνω διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς.

Οἱ ἐκπομπὲς συνεχίζονται

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ συνεχίζονται οἱ μορφωτικὲς ἐκπομπὲς ἀπὸ τοὺς δύο συνεργαζόμενους διαδικτυακοὺς σταθμοὺς, πρὸς τὸ παρὸν μὲ κανονικὸ πρόγραμμα **κάθε βράδυ ἀπὸ Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. καὶ κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 5:00μ.μ.** μὲ ἐκπομπὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Τὶς ὑπόλοιπες ὥρες μεταδίδονται ἠχογραφημένες ἐκπομπὲς μὲ ἐνδιαφέροντα θέματα.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοὶ μας ἀναγνώστες καὶ οἱ ἴδιοι νὰ τὶς παρακολουθοῦν ἀλλὰ καὶ νὰ συστήσουν στὸν κύκλο τῶν νὰ συντονίζονται στὶς συχνότητες: <http://epalxeis.caster.fm/>, <https://synpasitoisagiois.radio12345.com>

Ἐπάλξεις Αἰγάλεω

Ἡ ἀδελφότητα «**Ἁγία Μαρία Μαγδαληνή**» συνεχίζει τὶς ὁμιλίες στὴν αἴθουσά των, **Ἀναγεννήσεως καὶ Γραβιάς 18**, στὸ Αἰγάλεω, ὅπου τελεῖται καὶ ἡ **Παράκληση** στὴν Παναγία, τηρουμένων τῶν προβλεπομένων μέτρων.

Κυκλοφορεῖ προσεχῶς τὸ βιβλίον τῆς ὑπευθύνου τοῦ Αἰγάλεω, **ιατροῦ κ. Μαγδαληνῆς Κόκορη**, μὲ τίτλο: «**Ἱατρικὲς ὁδηγίες καὶ ἀλήθεια γιὰ τὸν κοροναϊό, τὰ ἐμβόλια καὶ τὴν 5G**». Πληρ/ίες στὸ τηλ.: **210 5982573**.

Σταυρὸς-Ταφὴ-Ἀνάσταση

Κατὰ τὴν κεντρικὴ περίοδο τῆς Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῆς, ἀγαπητοὶ μας ἀναγνώστες, ἄς «καθάρωμεν ἑαυτοὺς» μὲ τὴν νηστεία, ἄς συνδεθοῦμε μὲ τὸν Πανάγαθο Θεὸ διὰ



μέσω τῆς προσευχῆς καὶ ἄς προσφέρωμε καρποὺς «ἀξίους τῆς μετανοίας».

Ἔτσι, θὰ κατορθώσωμε νὰ ἀνεβοῦμε καὶ ἐμεῖς μαζί μὲ τὸν Χριστὸ μας στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ θὰ ἀξιοιωθοῦμε νὰ γίνωμε μέτοχοι τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου, γιὰ νὰ γίνωμε καὶ κοινωνοὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του. Θὰ θαυμάσωμε τὴν ταπεινότητα καὶ καλωσύνη Του, θὰ ἀκούσωμε τὸ κραυγαλέο «Ὡσαννά», ἀλλὰ ταυτοχρόνως θὰ πάρωμε εἶδηση καὶ τῶν ὑπόπτων καὶ συνωμοτικῶν κινήσεων τοῦ ἑβραϊκοῦ κατεστημένου κατὰ τοῦ Σωτῆρος καὶ εὐεργέτου Τῶν· θὰ παρακολουθήσωμε τὰ τελευταῖα προφητικὰ Του λόγια καὶ τὴν ἐκδίωξη τῶν ἐμπόρων ἀπὸ τὸν Ναό, τὴν ἰερότητα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τὴν θερμὴν προσευχὴ Του καὶ τὴν ταλαιπωρία Του στὰ τρία κριτήρια, ὅπου τὸ ἁμαρτωλὸ ἱερατεῖο θὰ κατακρίνη τὸν Ἀναμάρτητο, τὸ παράνομο



συνέδριο θὰ δικάσῃ τὸν θεῖο νομοθέτη καὶ ὁ ἀδικὸς ἡγεμόνας θὰ καταδικάσῃ τὸν Δίκαιο Κριτῆ.

Ἀλήθεια, τί νὰ μᾶς κάνει μεγαλύτερη ἐντύπωση; Ἡ διαστροφή τοῦ τριπλοῦ κατεστημένου ἢ ὁ

πλοῦτος τῆς ἀγάπης τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ μας; Τὸ μίσος τῶν ἀχαρίστων ἢ ἡ συγχώρεση τοῦ Εὐεργέτου; Ὁ πόνος τοῦ Ἐσταυρωμένου ἢ ἡ κακία τῶν σταυρωτῶν, ἀρχόντων καὶ λαοῦ, ὁ ὁποῖος μάλιστα πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἔκραζε τὸ «Ὡσαννά»;

Μήπως αὐτὴ ἡ ἀθλιότητα μᾶς θυμίζει τὴν ὄλη ἀντιφατικὴ στάση ὄλων τῶν λαῶν ὄλων τῶν ἐποχῶν; Οἱ ἄνθρωποι λέμε ὅτι θέλωμε τὸ καλὸ, ἀλλὰ πράττουμε τὸ κακὸ. Μιλάμε γιὰ εἰρήνη καὶ πράττουμε ἀδικία, ποὺ εἶναι ἡ καταστροφή τῆς εἰρήνης. Ποθοῦμε τὴν υἰεία καὶ ζοῦμε ἀνθυγιεινά. Ἐπαινοῦμε τὴν δικαιοσύνη, ἀλλὰ εἴμαστε βουτηγμένοι μέσα στὴν ἀδικία. Θέλωμε ἀξιους ἡγέτες, ἀλλὰ προτιμοῦμε τὸν κάθε Βαραββᾶ. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὸ κακὸ ποὺ ὑπάρχει,

Συνέχεια στή σελ. 2

Ἐκκλήση

Ἀγαπητοὶ μας ἀναγνώστες!

Εὐχαριστοῦμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή σας στὴν ἐκκλήση γιὰ ἐνίσχυση τοῦ ἔργου μας καὶ γιὰ συνέχιση τῆς κυκλοφορίας τῆς ἐφημερίδος.

Σᾶς ὑπενηθυμίζομε, ὥστόσο, ὅτι **κάθε μῆνα πληρώνουμε πάνω ἀπὸ 400 εὐρὼ μόνον γιὰ τὰ φορολογικὰ μας χρέη**, ἐφ' ὅσον ἡ κίνησή μας δὲν ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὴν φορολογία, οὔτε ὅμως λαμβάνει κάποια ἐπιχορήγηση. Στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὶς δικές σας ἀρωγές καὶ στὸν δικὸ μας προσωπικὸ ἀγῶνα. Μὴν μᾶς ἐγκαταλείψετε!

Παρακαλεῖσθε, λοιπὸν, θερμῶς νὰ **τακτοποιήσετε** μέρος ἔστω τῶν **καθυστερημένων** σας ὀφειλῶν, γιὰ νὰ μὴν ἀναγκαστοῦμε νὰ διακόψωμε τὴν ἀποστολὴ τῶν «Ἐπάλ-

ξεων». Ἐὰν βεβαίως κάποιος ἀναγνώστης ἔχει **οικονομικὸ πρόβλημα** ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ τὴν συνέχιση τῆς ἀποστολῆς τῆς ἐφημερίδος, νὰ μᾶς ἐνημερώσῃ, ὥστε τὸ ἔξοδο νὰ καλυφθῆ ἀπὸ **συνδρομὴ** τρίτου.

Οἱ πλέον **ἐξοικειωμένοι** μὲ τὴν τεχνολογία ἄς στείλουν τὴν **διεύθυνση** τοῦ ἠλεκτρονικοῦ των ταχυδρομείου στό: epalxeis@otenet.gr γιὰ **ἠλεκτρονικὴ ἀποστολὴ** τῆς ἐφημερίδος. Ἐπίσης, στὴν ἴδια **διεύθυνση** μπορείτε νὰ μᾶς στείλετε τὸ σταθερὸ ἢ κινητὸ σας **τηλέφωνο**, γιὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσωμε γιὰ τὶς διάφορες δραστηριότητες καὶ ἐκδηλώσεις. Τέλος, στὴν **ιστοσελίδα** μας www.epalxeis.gr μπορείτε νὰ ἐνημερωθετε γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις μας.

Εὐχαριστοῦντες καὶ πάλι, εὐχόμεναστε **Καλὴ Ἀνάσταση** σὲ σᾶς καὶ **στὶς οἰκογένειές σας**.

Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ

«Ἐπέρασαν χρόνοι πολλοί...»

Θαυμαστή ὑπῆρξε, πράγματι, ἡ πίστη τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ '21. Στὴν συνείδησή τους, ἄλλωστε, οἱ ἔννοιες πίστη καὶ πατριδα ἦταν στενά συνδεδεμένες. Ἡ πίστη μάλιστα εἶχε πρωταρχικὴ σημασία. Αὐτὸ ὁμολογεῖ ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μωριά στὸν λόγο του στὴν Πνύκα: «Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἶπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος». Καὶ ὁ ἥρωϊκὸς Μακρουγιάννης, πρὶν ἀπὸ τὴν κρίσιμη μάχη στοὺς Μύλους, διαμηνύει στοὺς ξένους ποῦ τὸν συμβούλευαν νὰ ὑποχωρήσῃ μπροστὰ στὸν πανίσχυρο Ἴμπραῆμ: «Ὅταν σηκώσαμε τὴν σημαία ἐναντίον τῆς τυραγνίας, ξέραμε ὅτι εἴμαστε ἀδύνατοι, ...κι ἂν πεθάνομεν, πεθαίνομεν διὰ τὴν πατρίδα μας, διὰ τὴν θρησκείαν μας...κι ὁ Θεὸς βοηθός».

Ὁ δὲ ὀρμητικὸς Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, τὸν Φεβρουάριο τοῦ '21, προσκαλοῦσε σὲ ἐπανάσταση στὴν Μολδοβλαχία, μὲ τὴν προκήρυξη «Μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος». Ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἀγωνιστές, καὶ οἱ πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως καὶ οἱ μετέπειτα, μαζί καὶ ὁ πρῶτος, μαρτυρικὸς κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, ὁ Καποδίστριας, ἀγωνίστηκαν μέχρι ἐσχάτων μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ καὶ ἥρωϊκὴ αὐταπάρνηση, γιὰ νὰ «σώσουν αὐτὴν τὴν φλούδα γῆς ἀπὸ τὸ τσακάλι καὶ τὴν ἀρκούδα» καὶ ἀπ' ὅλα τὰ ἄγρια «θερία, ποῦ πολεμοῦνε νὰ μᾶς φᾶνε καὶ δὲν μποροῦνε. Τρῶνε ἀπὸ μᾶς καὶ μένει καὶ μαγιά», λέει ὁ Μακρουγιάννης.

Ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν συνείδηση εἶχαν οἱ ἥρωϊκοὶ μας πρόγονοι, ὅτι ἦταν συνεχιστὲς τοῦ μεγαλείου τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων, «ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ μεις καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο» καὶ ὅτι ἀποτελοῦν, μὲ τὴν σειρά τους, μαγιά γιὰ τὶς ἐπόμενες γενεές. Γι'



αὐτὸ ὁ Κολοκοτρώνης συμβουλεῖ τοὺς νέους μαθητὲς στὴν Πνύκα «νὰ σκλαβωθεῖτε εἰς τὰ γράμματά σας» καὶ «ἡ προκοπή σας καὶ ἡ μάθησή σας νὰ μὴν γίνῃ μόνον διὰ τὸ ἄτομό σας, ἀλλὰ νὰ κοιτάζῃ τὸ καλὸ τῆς κοινότητος, καὶ μέσα εἰς τὸ καλὸ αὐτὸ εὐρίσκεται καὶ τὸ δικό σας». Καὶ καταλήγει: «εἰς ἐσᾶς μένει νὰ ισάσετε καὶ νὰ στολίσετε τὸν τόπο, ὅπου ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε· καὶ διὰ νὰ γίνῃ τοῦτο, πρέπει νὰ ἔχετε ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας τὴν ὁμόνοια, τὴν θρησκεία, [...] καὶ τὴν φρόνιμον ἐλευθερία».

Δυστυχῶς, ὅμως οἱ Ἑλληνες δὲν ἀκολουθήσαμε τὶς συμβουλές τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Μακρουγιάννη καὶ τῶν ἄλλων τιμίων ἀγωνιστῶν. Ἔτσι, «λευτερωθήκαμεν ἀπ' τοὺς Τούρκους καὶ σκλαβωθήκαμεν σ' ἀνθρώπους κακορίζικους, ὅπου ἦταν ἡ ἀκαθαριὰ τῆς Εὐρώπης».

Ἐκτοτε, παραμένουμε σκλαβωμένοι στὸ «ψευτορωμέχο», ποῦ προφήτευσε ὁ Πατροκοσμᾶς, καὶ σὲ κάθε λογῆς ἀκαθαριὰ, γιὰ τὴν ὁποία ὄχι μόνον δὲν ντρεπόμαστε ἀλλὰ εἴμαστε καὶ περήφανοι, διότι φέρει τὴν σφραγίδα τῆς «πολιτισμένης» Εὐρώπης! 200 χρόνια μετὰ παραμένουμε σκλαβωμένοι στὴν «κακία» μας, στὴν «ἰδιοτέλεια» μας (ιδιοτέλεια), στὰ «πάθη» μας καὶ στὴν «ἐπιβουλιὰν τῶν ξένων».

Καὶ περιμένουμε -ὄμέ-

τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς σύγχρονους σταυρωτές μας, ἀντὶ νὰ ἀναζητοῦμε τὴν λύση στὴν δοκιμασμένη ἀρετὴ τῶν προγόνων μας, στὸν ἀγῶνα «ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος». «Χωρὶς ἀρετὴ καὶ πόνος εἰς τὴν πατρίδα καὶ πίστη εἰς τὴν θρησκεία ἔθνη δὲν ὑπάρχουν», διαπιστώνει μὲ νόημα ὁ ἀγνὸς Ῥουμελιώτης.

Ἄς προσευχώμαστε, λοιπόν, καὶ μεις σήμερα, ὅπως καὶ ὁ Μακρουγιάννης ἄλλοτε, «νὰ ῥθει πίσω ἡ νεκρανάσταση τοῦ γένους μας διὰ τῆς εὐλογίας του» καὶ ἄς Τὸν παρακαλοῦμε: «Σταυρωμένε, λαμπρὲ καὶ ἀναστημένε, τρισυπόστατε Θεέ, συγχώρεσέ μας, καθάρισέ μας καὶ ἀνάστησέ μας ὡς τὸν Λάζαρον, ὅποτε εἶναι ἡ ἀγαθὴ σου θέληση» ὅποτε ἔρθει ἐκείνη ἡ μέρα ποῦ θὰ «ἀστράφει πάλι ὁ οὐρανός» καὶ ἡ ἄλυσωμένη κόρη, ποῦ «πάντα τήκεται, στενάζει, λησμονημένη, ὀλόρφανη, χλωμὴ καὶ ἀπελπισμένη» ἀκούση καὶ πάλι τὴν φωνὴ τοῦ Ἀγγέλου: «Εὐπνια, μὴ φοβοῦ, Ἑλλάς, ἀνάστα, χαίρει!» θὰ τὴν ἀκούσῃ;

Σοφία Μπεκοῦ,
φιλόλογος-θεολόγος

Πηγές: Ἀπομνημονεύματα Μακρουγιάννη, ἐκδόσεις Ζαχαρόπουλος Σ. Ι., Ἀθήνα 1998, Ἀπομνημονεύματα Κολοκοτρώνη, Συλλογικὸ Ἔργο, ἐκδ. Μέρμηγκας, Ἀθήνα 2009, «Εὐαγγελισμός-Ἑλληνισμός», ποίημα τοῦ Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη.

Ἱερεὺς ἑκδημίης



Τὴν 4ῃ Ἀπριλίου 2021, Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, κοιμήθηκε ὁ ἀκούρατος μαχητὴς, ὑπερασπιστὴς τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ φίλος τῶν Ἐπαλλξεῶν, Ἀρχιμ. π. **Σαράντης Σαράντος**. Ὁ π. Σαράντης ὑπηρετοῦσε ὡς ἐφημέριος στὴν ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου, ἦταν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν καὶ στήριξε ὡς πνευματικὸς πατέρας χιλιάδες ψυχές. Νὰ μᾶς σκέπη μὲ τὴν εὐχὴ του γιὰ πίστη καὶ πατριδα. Αἰωνία του ἡ μνήμη.



Ὁ Ἀθανάσιος Γέφυτις (8 Ἰανουαρίου τοῦ 1938 - 4 Μαρτίου 2021), μαθητὴς τοῦ π. Ἰουστίνου Πόποβιτς καὶ φίλος τῶν Ἑλλήνων, διετέλεσε Ἐπίσκοπος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπὶ μακρὸν καθηγητὴς καὶ πρύτανης τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου. Ὑπῆρξε σπουδαία πνευματικὴ μορφή μὲ πλούσιο συγγραφικὸ ἔργο, ἀγαπητὸς καὶ σεβαστὸς σὲ ὅλες τὶς ὀρθόδοξες χώρες καὶ ὄχι μόνον στὴν πατρίδα του.

Βιογραφικὸ τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου

Γεννήθηκε το 1938 στο χωριὸ Μπρντάριτσα. Φοίτησε στις Θεολογικὲς Σχολές Βελιγραδίου, Χάλκης καὶ Ἀθηνῶν, ὅπου καὶ ἐκπόνησε τὴν διδακτορικὴ του διατριβή. Ἐκάρη μοναχός το 1960 καὶ το 1968 συνέχισε τὶς θεολογικὲς σπουδές στο Ἰνστιτούτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στο Παρίσι, ὅπου καὶ δίδαξε ἀρχικὰ καὶ στὴν συνέχεια στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βελιγραδίου. Το 1987 ἐκλέχθηκε στὴν ἐδρα τῆς Πατρολογίας καὶ κατόπιν στὴν κοσμητεία τῆς σχολῆς. Στὸ διάστημα αὐτὸ δημοσίευσε πλήθος ἐπιστημονικῶν εργασιῶν. Χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Ερζεγοβίνης το 1991.

Διαδίκτυο



Τεραποστολικά



Η Ιερά Μητρόπολη Αξώμης, στην Αιθιοπία, εόρτασε την Κυριακή της Ορθοδοξίας στις 21 Μαρτίου 2021, την μεγάλη εορτή του Θριάμβου της Ορθόδοξης Πίστεως.

Επίκεντρο του εορτασμού ήταν ο Κοινοτικός Καθεδρικός Ι. Ν. Αγίου Φρουμντίου Αδδής Αμπάμπα, όπου τελέστηκε πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του οικείου ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αξώμης κ. Δανιήλ, με τη συμμετοχή του Εφημερίου του Ναού Πανοσιολ. Μεγ. Αρχιμ. κ. Χρυσοστόμου Μπαριμπέρη και με την παρουσία ορθόδοξων πιστών από Αιθιοπία, Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία και Συρία.

Παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αδδής Αμπάμπα κ. Συκάς Δ. εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες των Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας.

Επακολούθησε η λιτάνευση των ιερών Εικόνων πέριξ του Ιερού Ναού, με τους πιστούς να κρατούν τις Ιερές Εικόνες στα χέρια τους, στο τέλος της οποίας ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε κατά το έθος, το Συνοδικό της Ορθοδοξίας.

Διαδίκτυο



Κλαυσίγελο

- 'Ιέ μου, ιέ μου! Ποῦ εἶ;
- 'Ενταῦθα κείμαι· ἄλλοτε πάρειμι καὶ ἄλλοτε ἄπειμι.
- Διὰ τί ποιεῖς οὕτως;
- Διότι οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἀρέσκονται εἰς τὴν παρ' ἐμοῦ ἀφαιμάξιν των ἀλλὰ εἰς τὴν παρὰ τῶν ἐκείνων υἰῶν ἀφαιμάξιν. Διὰ τοῦτο καὶ γὰρ ἀπιὼν οἴχομαι*. Ἐπανελεύσομαι δ' ὅμως.

Καὶ γὰρ σφοδρότερος ἐπανελεύσεται, διότι ὅπου οὐκ ἔστιν ὁ σωτήριος Ἰῆος, ἐνταῦθα πάρεισιν πολλοὶ υἱοὶ καὶ ἄφρονες υἱοί.

ἀπιὼν οἴχομαι = σηκώνομαι καὶ φεύγω
ἢ τσοῦχτρα

Δραστηριότητες τῶν Ἐπάλλξεων



Ἀπὸ παλαιότερη ἐκδήλωση.

Ἐθνικὴ ἐκδήλωση

Τὴν Πέμπτη 25 Μαρτίου τὸ βράδυ πραγματοποιήθηκε διαδίκτυακῶς ἐθνικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν 200^η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἔναρξή τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, μὲ ὁμιλία τῆς φιλολόγου-θεολόγου κας Σοφίας Μπεκρῆ, καὶ μὲ ἐπετειακὰ ἄσματα ποῦ ἀπέδωσε ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλλξεων ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς κας Δήμητρας Μποζᾶ-Μπαμπίλη. Μονωδίες ἀπέδωσαν

ἡ Χρυσαλένια Διμπάλη, ἡ Ἀρετὴ Μπαμπίλη καὶ οἱ ἀδελφές Κωνσταντίνα καὶ Μήνα Γιαννακοπούλου ἀπὸ τὴν Ἡλεία. Τὴν ἐκδήλωση ἐξ ἄλλου ζωντάνεψαν οἱ μικρές μας φίλες ἀπ' τὸ Κάστρο Ἡλείας μὲ τὴν ἀπαγγελία ἐπικαίρων ποιημάτων καὶ πρὸ παντὸς μὲ τὸν ἐνθουσιασμό των.

Ἄγαθὴ χειρονομία

Μετὰ τοὺς καταστροφικοὺς σεισμοὺς οἱ τοπικὲς ὁμάδες τῶν Ἐπάλλξεων (Αἰγάλεω, Ἀχαρνῶν καὶ Ἀργυρουπόλεως) συγκέντρωσαν ἀμέσως διάφορα χρήσιμα πράγματα καὶ τὰ ἀπέστειλαν ἰδίους ἐξόδοις στοὺς πληγέντες συνανθρώπους μας τῆς Θεσσαλίας. Βεβαίως, μ' αὐτὸ δὲν λύθηκε τὸ πρόβλημα τῶν κατεστραμμένων οἰκογενειῶν ἀλλὰ προσφέρθηκε κάποια ἀνακούφιση. Ἄς εἶχαμε καλύτερες κυβερνήσεις νὰ ἀντιμετώπιζαν πιὸ ὑπεύθυνα τὶς διαφορὲς καταστροφές.

Ἀσημίνα Τσάμου

Ἄρωγες πρὸς τὶς Ἐπάλλξεις

Βυθούλκα Ζησοῦλα	200€
Γκεζερλή Σταθοῦλα	50€
Καντᾶ Ἀνδριανή	20€
Τζατζάνης Ἀλέξανδρος	50€
Πανάγος Ἀθανάσιος	25€
Σακκῆ Μαρία	20€
Μεϊντάνη Βασιλική	20€
Λιάκου Παρασκευή	25€
Ναζίδου Ἐλεωνόρα	50€
Φωτεινάκης Εὐάγγελος	50€
Πολιτάκος Νικόλαος	50€
Κ. Α.	55€
Κουρῆ Ἐλένη	10€
Μ.Μ.	60€
Βασιλειάδης Ἀντώνιος	20€
Κατσαρέλης Ἀντώνιος	15€
π. Παναγ.Βασιλείου	20€
Εὐθυμιάδου Θεοδώρα	10€
Βλαντῆ Σταματία	20€
P.N	5€

Σὰς εὐχαριστοῦμε καὶ εὐχόμεστε ὁ Κύριος τῆς ἀγάπης νὰ ἀνταποδίδῃ σὲ ὅλους ἑκατονταπλασίονα.

Παρακαλοῦμε καὶ τοὺς λοιποὺς συνδρομητὲς καὶ φίλους νὰ στηρίξουν τὶς Ἐπάλλξεις καὶ νὰ ἀποστείλουν τὶς ἀρωγές των πρὸς συνέχιση τοῦ ἔργου καὶ ἐξόφληση τοῦ χρέους στὴν διεύθυνση: Ἐπάλλξεις, Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα, ἢ στὸν λογαριασμό: 041/006792-00, Ἐθνικὴ Τράπεζα, ἢ μέσῳ ebanking στὸ: GR5201100410000004100679200.

Θερμὴ παράκληση νὰ ἀναγράφονται τὰ πλήρη στοιχεῖα (ὀνοματεπώνυμο, διεύθυνση καὶ ταχυδρομικὸς κώδικας), γιὰ νὰ κοπῆ ἀπόδειξη.

Καλὴ Ἐγνάστια!



Τὸ κρυφὸ σχολεῖο

Ἀπ' ἔξω μαυροφόρ' ἀπελπισιά,
πικρῆς σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι
καὶ μέσα στὴ θολόχτιστη ἐκκλησιά[...]
τὸ φοβισμένο φῶς τοῦ καντηλιοῦ
τρεμάμενο τὰ ὄνειρα τα ἀναδεύει
καὶ γύρω τὰ σκλαβόπουλα μαζεύει

[...]Κι ἀπ' τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ψηλά,
κι ἀπ' τῶν προγόνων τ' ἄφθαρτα βιβλία,
πού δείχνουν τα πανάρχαια μεγαλεῖα.
Ἐνας ψαλμὸς ἀκούγεται βαθὺς
κι ἀνατριχιάζει ἀκούοντας καθεὶς
προφητικὰ τὰ λόγια τοῦ δασκάλου:
«Μὴ σκιάζεστε στὰ σκότη. Ἡ λευτεριά,
σὰ τῆς αὐγῆς τὸ φεγγοβόλο ἀστέρι,
τῆς νύχτας τὸ ξημέρωμα θὰ φέρῃ».

Ἰωάννης Πολέμης

