

Νοέμβριος 2024  
έτος 51ο  
άρ. φύλ. 784

# ΕΠΑΛΞΕΙΣ

“*Ἵνα σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν*”

Γραφεῖα:  
Ζήνωνος 3  
104-31 Ἀθήνα  
© 210 5230948  
www.epalxeis.gr

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

## Φθινοπωρινή Συνεστίαση

Κυριακή 10 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 13:30 μ.μ.  
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, β' ὄρ.

Τὸ σπιτικό φαγητό, τὰ παραδοσιακά ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία μας καὶ ἡ καλὴ διάθεση θὰ δημιουργήσουν μιὰ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα, ὅπως στὶς παλαιὲς «ἀγάπες», ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ ἀντιμετωπίσωμε τὴν δυσμενῆ γύρω μας κατάσταση καὶ θὰ μᾶς προετοιμάσῃ καλύτερα γιὰ τὴν Μικρὴ Σαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων.

Παρακαλοῦμε τοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ δηλώσουν τὴν συμμετοχὴ τῶν τῶν ἀργότερο **μέχρι τὴν Παρασκευὴ** τὸ ἀπόγευμα, **8 Νοεμβρίου**, στὰ **τηλέφωνα: 210-5230948, 6936901609, 6936901608**. Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται ὑπὲρ ἱεραποστολικῶν καὶ μορφωτικῶν σκοπῶν.

**σημ.:** Τὴν **Κυριακὴν, 24 Νοεμβρίου 2024**, θὰ πραγματοποιηθῇ, σὺν Θεῷ, μονοήμερη **προσκυνηματικὴ** ἐκδρομὴ στὴν **Ἱ. Μ. Ἁγίου Νικολάου Λεμονίων Σαλαμίνας**. Περισσότερες πληροφορίες στὰ ὡς ἄνω τηλέφωνα.

«*Νὰ δώσουμε στὰ παιδιά μας ὄραμα καὶ ἐλπίδα*»

Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11:30 π.μ.

**Ὁμιλήτρια: Ἀγγελικὴ Μαστρομιχαλάκη**, δρ Φιλοσοφίας, ἐκπαιδευτικὸς & συγγραφέας

Ἡ ἐκδήλωση θὰ γίνῃ **στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3**, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ, προστάτου τῶν παιδιῶν. Ἀκολουθεῖ **μουσικὸ πρόγραμμα**, ἀφιερωμένο στὰ παιδιά, ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων καὶ εὐχάριστες ἐκπλήξεις γιὰ τοὺς μικροὺς μας φίλους. **Εἴσοδος ἐλεύθερη**. Περισσότερες πληροφορίες στὰ ὡς ἄνω τηλέφωνα.

## Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

Κάθε **Σάββατο** βράδυ, στὶς 7:15 μ.μ., μὲ συναντήσεις τῶν νέων, ὀμιλία καὶ πρόβα χορωδίας στὴν αἴθουσά μας, Ζήνωνος 3.

Καθημερινά, **8:00-9:00** τὸ βράδυ, μὲ **ἐπίκαιρες ζωντανὲς διαδικτυακὲς** ἐκπομπές.

Γιὰ τὶς ἐκπομπές συντονιστῆτε στὶς διευθύνσεις: <http://epalxeis.caster.fm/>, <https://synpasitoisa-giois.radio12345.com>. Ἐπίσης, ἐνημερωθῆτε ἀπὸ τὴν ἴστοσελίδα μας: [www.epalxeis.gr](http://www.epalxeis.gr) γιὰ τὶς ὑπόλοιπες δραστηριότητες.

## Ἐπάλξεις Αἰγάλεω

Οἱ ὀμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῆς ἀδελφότητος «Ἁγία Μαγδαληνή» τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται στὴν αἴθουσά των, Ἀναγεννήσεως 19, πλησίον Ἁγ. Σπυριδωνος Αἰγάλεω, μὲ κεντρικὴ ὀμιλία καὶ ἱερὰ Παράκληση **κάθε Τρίτην βράδυ** καὶ ὥρα **7:00 μ.μ.**

Καλοῦνται οἱ ἀναγνώστες τοῦ Αἰγάλεω καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ συμμετέχουν στὶς ὀμιλίες καὶ νὰ ἐνημερώνουν καὶ ἄλλους.

**Πληροφορίες στὸ τηλ.: 210 5982573, κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρός-θεολόγος.**

## Ἀδιαλείπτως ἀγωνίζεσθε

Τὰ κρόταλα τοῦ πολέμου χτυποῦν καὶ πάλι καὶ μάλιστα στὴν γειτονιά μας. Ὅπλα φονικά καὶ ἀσθένειες σκορπίζουν τὸν θάνατο. Ἐπίδοχοι σουλτάνοι μεγαλαυχοῦν (ἀλαζονεύονται). Ἐμποροὶ ναρκωτικῶν καὶ λευκῆς σαρκὸς διαφθείρουν. Πολύχρωμοι ἐκμεταλλευτὲς πίνουν τὸ αἷμα τῶν θυμάτων τους. Ἡ κοινωνία παραπαίει, ἡ βία ὀργιάζει καὶ ἡ οἰκονομία μας βουλιάζει.

Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς, ἀκόμα καὶ στοὺς ὀρθοδόξους Ἕλληνες, ἐπικρατοῦν δυὸ τυραννικὲς καταστάσεις, ὁ φόβος καὶ ἡ ἀδράνεια. Πράγματι, εἶναι καταλυτικὸ γιὰ



**Ἰωάννης Ἐλεῆμων (†12 Νοεμβρίου), πολιτοῦχος Λεμεσοῦ**

ὅλους τὸ σύνδρομο τοῦ τρόμου, τὸ ὁποῖο τόσο ἀναλυτικὰ περιγράφει ὁ Ἄγγλος συγγραφέας Ὁργουελ στὸ βιβλίο του «1984». Ὁ φόβος αὐτὸς ὄχι ἀπλῶς παραλύει μικροὺς καὶ μεγάλους ἀλλὰ καὶ μᾶς καθιστᾷ ἀνίκανους γιὰ κάθε δράση καὶ κάθε ἀγώνα πρὸς ἀντιμέτωπιση τῶν πολύμορφων δεινῶν ποὺ μαστίζουν ἀνθρώπους καὶ λαοὺς. Καὶ τὸ κακὸ καλά κρατεῖ.

Τὶ κάνουν ὅμως οἱ μορφωτικοὶ καὶ κοινωνικοὶ παράγοντες τοῦ τόπου; Τὶ νὰ κάνουν καὶ αὐτοί! Ἐπικρατεῖ τόση σύγχυση ποὺ

Συνέχεια στή σελ. 2

## Ἡ προῖκα τοῦ Θεοῦ



**τοῦ μακαριστοῦ Κων/νου Γανωτῆ, φιλολόγου-συγγραφέως**

Ὁ σημερινὸς νέος ἀνατρέφεται μέσα σὲ μιὰ οἰκογένεια ποὺ δὲν τὴ δένει οὔτε ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ οὔτε ἡ ἄδολη ἀγάπη τῶν μελῶν της. Αὐτὴ ἡ οἰκογενειακὴ ἀγάπη σὲ λίγες οἰκογένειες πιά ἀπαντᾶται. Οἱ κοπέλες φροντίζουν τὸν ἑαυτό τους, γιὰ νὰ ζήσουν σὰν ὀρφανές, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὴ στήριξη ἐνδὸς ἀντρα δίπλα τους. Τὰ περισσότερα ἀγόρια, μεγα-

Συνέχεια στή σελ. 2

## Ἡ ἑλληνικὴ, γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας



**τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μεταλλиноῦ**

Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὡς γλῶσσα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τοῦ μεγαλύτερου καὶ περισσότερο πρωτότυπου μέρους τῆς πατερικῆς παραδόσεως, γίνεται ἡ γλῶσσα τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἐντάσσεται στὸ θεῖο σχέδιο τῆς σωτηρίας. Κατὰ τὴν εὐρύτητα γνωστῆ ἔρμηνείας, τὸ «πλήρωμα τοῦ χρόνου», ὡς ὁ «και-

Συνέχεια στή σελ. 2

## Εὐγενικὴ ἔκκληση

Ἀγαπητοὶ μας ἀναγνώστες! Μαζὶ μὲ τὶς **εὐχαριστίες** μας γιὰ τὴν μέχρι τώρα στήριξή σας στὸ πολὺπλευρο ἔργο μας σᾶς ἀπευθύνομε ἔκκληση νὰ **συνεχίσετε** νὰ μᾶς σπηρίζετε, καθὼς οἱ **δυσκολίες** καὶ τὰ ἔξοδα διαρκῶς **αὐξάνονται**. Γι' αὐτό, ἀναγκαστήκαμε νὰ **διακόψωμε** τὴν ἀποστολὴ τῆς εφημερίδος σὲ ὅσους ὀφείλουν συνδρομὲς 5 ἐτῶν καὶ ἄνω. Ἐάν, πάντως, κάποιος ἐπιθυμεῖ τὴν συνέχιση τῆς ἀποστολῆς, νὰ μᾶς **ἐνημερώσῃ, τηλεφωνικῶς ἢ μὲ μήνυμα**, ὥστε τὸ ἔξοδο νὰ καλυφθῇ, ἐνδεχομένως, ἀπὸ **συνδρομὴ** τρίτων. Ἐπίσης, ὅσοι ἐπιθυμεῖτε **νὰ λαμβάνετε ἠλεκτρονικὰ** τὴν εφημερίδα, νὰ μᾶς ἀποστείλετε τὴν διεύθυνσή σας στὸ: [epalxeis1974@gmail.com](mailto:epalxeis1974@gmail.com). Μπορεῖτε, τέλος, νὰ ἐνημερώσετε γιὰ τὶς διάφορες δραστηριότητες καὶ ἐκδηλώσεις μὲσθ τῆς ἴστοσελίδος μας: [www.epalxeis.gr](http://www.epalxeis.gr).

**Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ**



Ἄπολυτικός († 11 Νοεμβρίου)



Τρισάριθμον σύνταγμα τῶν ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ συμφώνως τιμήσωμεν ὡς καθαιρέτας ἐχθροῦ, Μηνῶν τὸν αἰδιμιον, Βίκτωρα τὸν γενναῖον καὶ Βικέντιον ἄμα, τούτοις συνευφημοῦντες, στεφανίδα τὴν θείαν. Αὐτῶν, Χριστέ, ἰκεσίαις πάντας ἐλέησον.

Ἡ Γενικὴ τοῦ δημιουργοῦ καὶ ἡ Ὀνομαστικὴ τῆς ματαιοδοξίας



Τοῦ Ἀντωνίου Α. Ἀντωνάκου, Κλασσικοῦ Φιλολόγου – Ἱστορικοῦ Συγγραφέως

Ἄν πάρετε ἓνα κείμενο ἀρχαίου συγγραφέως, Ἑλληνα ἢ Λατίνου, θὰ διαπιστώσετε ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέως ἦταν σὲ πτώση γενικὴ καὶ ἀκολουθοῦσε ὁ τίτλος τοῦ συγγράμματος σὲ ὀνομαστικὴ, π.χ.: «Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια», «Πλάτωνος Νόμοι», «Platonis Oera», «M.Tulii Ciceronis De Republica».

Αὐτὸ συνέβαινε συνεχῶς καὶ ἀνελλιπῶς, μέχρι καὶ πρὶν 35 μὲ 40 περίπου χρόνια, ὅποτε ἄρχισε ἡ ἀποδόμηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν κατάργηση τοῦ πολυτονικοῦ. Πράγματι, σὲ ὅποιοδήποτε βιβλίον, μέχρι τὴν δεκαετία τοῦ '80, θὰ διαπιστώσετε ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέα ἦταν σὲ πτώση γενικὴ: «Κωνσταντίνου Τσάτσου Ἀφορισμοὶ καὶ Διαλογισμοί», «Παναγιώτη Κανελλόπουλου Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος» κ.λπ. Αὐτὴ ἡ «γενικὴ τοῦ Δημιουργοῦ» ὑπῆρχε ἀκόμη καὶ στὰ ἀγγλικά, διότι παλαιότερα οἱ ξένοι συγγραφεῖς γνῶριζαν πραγματικὰ γράμματα!

Γιατὶ, ὁμως, συνέβαινε αὐτό; Καὶ γιατί τὰ τελευταῖα χρόνια αὐτὸ ἔχει ἀλλάξει; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀπλῆ. Τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέα ἦταν σὲ πτώση Γενικὴ -«Γενικὴ τοῦ Δημιουργοῦ»- καὶ εἶχε μία μοναδικὴ ιδιότητα, νὰ τονίσῃ τὴν ἀξία τοῦ ἔργου διὰ τοῦ δημιουργοῦ του, διὰ τοῦ ὁποίου ἐγράφετο τὸ σημαντικὸ ἔργο καὶ αὐτὸ ἦταν ποῦ ἔμενε διηνεκῶς στὴν ἱστορία καὶ δι' αὐτοῦ καὶ ὁ δημιουργός.

Σήμερα, ὁμως, δυστυχῶς, ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς προσωπικῆς προβολῆς, μὲ ἔργα ἀμφιβόλου ἐπιστημονικῆς ἀξίας κ.λπ. Γι' αὐτὸ ὁ συγγραφέας γράφει φαρδιά πλατιά καὶ μὲ τεράστια γράμματα τὸ ὄνομά του πάντα σὲ ὀνομαστικὴ. Ἔτσι, ἡ «Γενικὴ τοῦ Δημιουργοῦ» ἔχει καταντήσει ... «Ὀνομαστικὴ τῆς προσωπικῆς προβολῆς καὶ τῆς ματαιοδοξίας».

(διασκευή)

Στὸ πανδοχεῖο τῆς ἀγάπης Του

«Τίς ἔστι μου πλησίον;» ῥώτᾳ ὁ φιλομαθὴς νομικὸς τὸν Κύριον στὴν περικοπὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου (Λουκ. ι' 25-37). Ὁ Κύριος τοῦ ἀπαντᾷ ὅτι πλησίον δὲν εἶναι ὁ συγγενής, ὁ φίλος, ὁ ὁμοῖδεάτης, ὁ ὁμόδοξος, ὁ ὁμοεθνής, ὅπως πιστευόταν, ἀλλὰ «ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος» στὸν ἀδελφὸ του, καθ' ὅτι αὐτὸς ποῦ ἔλεε πτωχὸ καὶ ἐμπερίστατο ἀδελφὸ στὸν Θεὸ δανεῖζει (Παροιμ., ιθ' 17).

Νά, γιατί ὁ Κύριος, στὴν καινὴ Του διδασκαλία, προτάσσει τὴν ἐντολὴ τῆς διπλῆς ἀγάπης: πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν πλησίον, τὸν συνάνθρωπο. Πῶς μπορεῖς νὰ πῆς τὸν ἄλλον ἀδελφὸ σου, ἐὰν δὲν ἀναγνωρίζεις κοινὸν πατέρα; Ἀπὸ τὴν ἄλλη, πῶς μπορεῖς νὰ πῆς τὸν Θεὸ Πατέρα, ἐὰν δὲν ἀναγνωρίζεις τὸν ἄλλο ὡς ἀδελφὸ σου; Εἶναι ξεκάθαρη ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, στὸ σημεῖο αὐτό, ἰδιαίτερος τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς ἀγάπης, «ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ», διότι διαφορετικὰ «ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἐώρακε, τὸν Θεὸν ὃν οὐκ ἐώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;» (Α' Ἰωάν., δ' 21).

Ἐὰν θέλωμε, λοιπόν, ὅλοι μας νὰ ὁμοιάσωμε στὸν Καλὸ Σαμαρεῖτη, ποῦ ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ, δὲν ἔχομε παρὰ νὰ πράξωμε, μὲ τὴν σειρὰ μας, ὅ τι ἔκανε ἐκεῖνος. Αὐτός, «ιδὼν τὸν ἡμιθανῆ» ἀδελφὸ του, δὲν τὸν «ἀντιπαρήλαθε», ὅπως οἱ ὁμοεθνεῖς του, ἀλλὰ «ἐσπλαγχνίσθη αὐτόν καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιπέων ἔλαιον καὶ οἶνον» (Λουκ., ι' 34). Μάλιστα δὲν σταμάτησε ἐκεῖ.



Τὸν ἐπεβίβασε «ἐπὶ τὸ ἴδιον κτήνος» - μήπως καὶ ὁ Χριστὸς δὲν πῆρε πάνω Του τὸν τραυματισμένο ἀπὸ τὴν ἀμαρτίαν ἄνθρωπο καὶ δὲν τὸν ὠδήγησε, ὅπως ὁ ἀλλόφυλος Σαμαρεῖτης, στὸ «πανδοχεῖο» τοῦ ἐλέους, στὴν Ἐκκλησίᾳ Του, γιὰ νὰ τὸν ἐπιμεληθοῦν πλέον οἱ «πανδοχεῖς», οἱ ἀπόστολοι καὶ ὅλοι ἐμεῖς ποῦ συνεχίζομε, στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τὸ ἔργο Του;

Συνεπῶς, ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἐλεηθῆ καὶ βρίσκονται μέσα στὸ πανδοχεῖο τῆς ἀγάπης Του ἔχουν, μὲ τὴν σειρὰ των, χρέος νὰ «προσδαπανήσουν» καὶ οἱ ἴδιοι, νὰ «ξοδέψουν» ὄχι καμμιὰ περιουσία, ἀλλὰ λίγα «δηνάρια» ἀπὸ τὸ ἔλεος ποῦ καὶ ἐκεῖνοι κατὰ χάρη δέχθηκαν ἀπὸ τὸν Παντελεήμονα Κύριόν των, τὸν Καλὸ Σαμαρεῖτη. Πῶς ἀλλοιῶς θὰ «ξεπληρώσουν» τὴν εὐεργεσία ποῦ τοὺς ἔκανε ὁ εὐσπλαγχνὸς Κύριος, ὥστε «ἐν τῷ ἐπανερχεσθαι» Αὐτόν, κατὰ τὴν Δευτέρα καὶ ἔνδοξη Παρουσία Του, νὰ τοὺς ἀποδώσῃ πολλαπλάσια; Ἀμήν! Γένοιτο!

Σοφία Μπεκρή, φιλόλογος - θεολόγος

Γνώριζες ὅτι...

Μὲ τὸ «Πρόγραμμα Διάλυσης» (1964), ποῦ ἐφήρμοσε τὸ τουρκικὸ κράτος, **ἀπαγορεύθηκε** ἡ διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὴν Ἰμβρο καὶ στὴν Τένεδο, δημεύθηκε ὁ ἐξοπλισμὸς τῶν σχολείων καὶ ἐκλείσαν. **Ἀπαλλοτριώθηκε** τὸ 90% τῆς εὐφορῆς καλλιεργήσιμης γῆς (μὲ ἀντίτιμο γιὰ τὴν ἐξαγορὰ ἐνὸς στρέμματος γῆς τὰ 10 γρόσια, ὅταν ἓνα αὐτὸ κόστιζε 7).

**Ἐγκαταστάθηκαν** ἀνοικτὲς φυλακὲς στὸ χωριὸ Σχοινοῦδι τῆς Ἰμβρου καὶ οἱ βαρυποινίτες κατὰδικιοι κυκλοφοροῦσαν ἐλευθέρως, τρομοκρατῶντας τὸν πληθυσμὸ μὲ λεηλασίες, βιαιότητες καὶ δολοφονίες. **Ξεκίνησαν** βίαιες ἐκκενώσεις χωριῶν καὶ ὁ ἐποικισμὸς. Ἔτσι, ἐξαναγκάστηκαν σὲ φυγὴ καὶ ξεριζώθηκαν ἀπὸ τὴν πατρογονικὴν τους ἐστίαν περίπου 6.500 Ἰμβριοὶ καὶ 2.500 Τενέδιοι, οἱ ὅποιοι βρέθηκαν σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο, Ἑλλάδα, Ἀμερικὴ, Αὐστραλία, Ἀφρικὴ καὶ Ὀκεανία. Τὸ 2005, μὲ τὸν συνεχῆ ἀγῶνα τῶν ἀπανταχοῦ Ἰμβριωτῶν, τὸ ζήτημα Ἰμβρου καὶ Τενέδου διεθνοποιήθηκε καὶ τὸ 2008 υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ψήφισμα γιὰ τὴν Ἰμβρο καὶ τὴν Τένεδο, μὲ πρῶτο σημεῖο τὸ ἀνοίγμα τῶν ἑλληνικῶν σχολείων, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου τάχθηκε καὶ ἡ τουρκικὴ ἀντιπροσωπεῖα.

Ἄρωγες πρὸς τὴν Ἐπάλξει

- Γκαρίλα Εὐαγγελία . . . . . 20€
  - Ι. Κ. . . . . 20€
  - Γκεζερλή Σταθοῦλα . . . . . 50€
  - Παπαλιούρας Νικόλαος . . . . . 50€
  - Κωττάκης Νικόλαος . . . . . 200€
  - Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης . . . . . 25€
  - Χωραφίτου Εὐαγγελία . . . . . 20€
  - Βασιλακοπούλου Ἐλένη εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της, Κων/νου Γερασίμου . . . . . 100€
- Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμῶς γιὰ τὴν ἀρωγὴ σας καὶ παρακαλοῦμε καὶ τοὺς λοιποὺς νὰ **ἐνισχύσετε** τὸ πολυπλευρὸ ἔργο τῶν Ἐπάλξεων, ποῦ ἔχει πολὺ μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ τὴν στῆριξή σας, ἀποστέλλοντάς τις ἀρωγές σας στὴν διεύθυνση: **Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα**, ἢ στὸν λογαριασμὸ: **041/006792-00, Ἐθνικὴ Τράπεζα**, ἢ μέσῳ ebanking στὸ: **GR5201100410000004100679200**.

**Θερμὴ** παράκληση νὰ ἀναγράφωνται τὰ **πλήρη** στοιχεῖα (ὄνοματεπώνυμο, διεύθυνση καὶ ταχυδρομικὸς κώδικας), γιὰ νὰ κοπῆ ἀπόδειξη.

Διαβάστε καὶ διαδώστε τὴν Ἐπάλξει



## Διήμερο εκδηλώσεων για την Ίμβρο και την Τένεδο

Με την άφορμη της συμπλήρωσης 100 ετών από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης (1923) πραγματοποιήθηκαν, με μεγάλη επιτυχία, το Σάββατο και την Κυριακή, 28 & 29/9/2024, αντίστοιχα, το Πανιμβριακό Συνέδριο «Ίμβρος και Τένεδος: Νόστος και προοπτική» και η μεγάλη Συναυλία, στο Ώδετο Ήρωδου του Αττικού, «Για την Ίμβρο, για τα παιδιά και τα σχολεία μας» προς στήριξη των όμογενειακών σχολείων. Οί εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τον Σύλλογο Ίμβριων, σε συνεργασία με την Ίμβριακή Ένωση Μακεδονίας Θράκης και τον Σύλλογο Τενεδιών «Ο Τέννης» και με την υποστήριξη των Ίμβριακών και Τενεδιακών φορέων, υπό την αιγίδα και παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Είναι γεγονός ότι, από το 2013 και 2015, με την επαναλειτουργία των σχολείων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) στην Ίμβρο, όπου σήμερα φοιτούν πάνω από πενήντα παιδιά, και εν τώ μεταξύ έχουν αποφοιτήσει πάνω από 40, νέα πνοή δίδεται στην ελληνική κοινότητα, που αριθμεί πλέον περί τους 550 μόνιμους κατοίκους.

Οί Έπαλξεις παρευρεθήκαμε στις ως άνω εκδηλώσεις και στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Αγία Φωτεινή Νέας Σμύρνης (29/9/2024) και συγχαίρουμε τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και τους άπανταχού Ίμβριους για τον αγώνα τους, με σκοπό την στήριξη των ελληνικών κοινοτήτων Ίμβρου και Τενέδου και την αναζήτηση τρόπων για την βιώσιμη ανάπτυξή τους, πενήντα χρόνια μετά από τον άδικο ξεριζωμό τους.

## Συναυλία για τους Φιλέλληνες



Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 10 Οκτωβρίου 2024, στο Ήρωδειο, παρουσία επισήμων και πλήθους λαού, η συναυλία της

Έταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) και του Μουσείου Φιλελληνισμού για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Λόρδου Βύρωνα, με απαγγελίες ποιημάτων του Βύρωνα και άλλων Ελλήνων και Φιλελλήνων ποιητών, απόδοση έργων του φιλέλληνα Βρετανού συνθέτη Tom Smail από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, τραγούδια και μουσικά ακούσματα Ελλήνων και ξένων συνθετών ταυτισμένα με τον αγώνα των Ελλήνων για έλευθερία.

## Δραστηριότητες των Έπαλξεων



Έπίκαιρες όμιλίες πραγματοποιήθηκαν, στην κεντρική αίθουσα των Έπαλξεων, Ζήνωνος 3, στις **28 Σεπτεμβρίου** και στις **12 Οκτωβρίου 2024**, με την **εύκαιρία** της μνήμης της δολοφονίας του Ίωάννου Καποδιστρίου (†28/9/1831) και της συμπλήρωσης 120 ετών από τον θάνατο του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά (†13 Οκτωβρίου 1904), αντίστοιχως.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, επίσης, την **Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024**, και **ώρα 6:00μ.μ.**, στην ίδια αίθουσα, **έκδήλωση - αφιέρωμα στην ελληνική γλώσσα**, με γενικό θέμα: «*Η Κοινή Ελληνική και η οικουμενική της διάσταση*». Προηγήθηκε χαιρετισμός από την κα **Άριστέα Σιδέρη-Τόλια**, όμοτιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ακολούθησαν εισηγήσεις από την κα **Άναστασία Γώγου**, φιλόλογο, για την **διαχρονικότητα** της ελληνικής γλώσσας, τον **π. Βελισσάριο Γκεζερλή**, έφημεριο της ένορίας Αγ. Ειρήνης Γαλασίου & δρ Πληροφορικής, για την συμβολή της **λειτουργικής** γλώσσας



στην καλύτερη **κατανόηση** τόσο της αρχαίας όσο και της νέας ελληνικής. Την εκδήλωση **τίμησε** ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου **ό π. Σεραφείμ Ρίβιος**, Αρχιερατικός Επίτροπος περιοχής κέντρου Αθηνών και Προϊστάμενος του Ί. Ν. Αγ. Κων/νου Όμονοίας, ο οποίος μετέφερε χαιρετισμό του Αρχιεπισκόπου και συνεχάρη τους όμιλητές και τους διοργανωτές για την όλη προσπάθεια προς στήριξη της κοινής ελληνικής γλώσσας. **Παρεμβάσεις** έγιναν, μεταξύ άλλων, από τον κο **Δημήτριο Μεταλληνό**, δρα Ίστορίας στο Ίόνιο Πανεπιστήμιο, για τους τρόπους στήριξης της ελληνικής μας γλώσσας, και εξήχθησαν πορίσματα. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η ελληνική μας γλώσσα, παγκόσμιος πολιτιστικός θησαυρός, χρειάζεται να προστατευτεί και να προβληθεί, με κάθε μέσο, προς δόξα Θεού και όφελος πάντων των ανθρώπων. Η εκδήλωση μεταδόθηκε συγχρόνως από το διαδικτυακό ραδιόφωνο ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ, στην διεύθυνση: <https://epalxeis.caster.fm/> και μέσω Skype.



## Ύεραποστολικά

Είναι αδύνατο να περιγράψω με λόγια την ευγνωμοσύνη που αισθάνομαι για την αγάπη και τη στήριξή σας. Κάθε χέρι που απλώνεται, κάθε προσφορά που μας βοηθάει να συνεχίσουμε το έργο μας, είναι ένα δώρο ανεκτίμητο. Για όλους εσάς που γίνεστε συνοδοιπόροι σε αυτό το δύσκολο ταξίδι, ένα ταπεινό «ευχαριστώ» δεν είναι αρκετό. Είστε η δύναμή μας, η παρηγοριά των ανθρώπων που μας περιμένουν. Και αυτό το «ευχαριστώ» ανήκει πρωτίτως σε εκείνους, που βλέπουν την αγάπη σας να μεταμορφώνεται σε ελπίδα.

Επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης **κ. Πρόδρομος**

Πηγή: <https://www.facebook.com/missioninsouthMadagascar/>

## Πορίσματα για την ελληνική γλώσσα

**Διαπιστώσαμε**, για άλλη μια φορά, την **διαχρονικότητα** και την μοναδικότητα της ελληνικής μας γλώσσας, χάρη στην ήχητική της αρμονία, στους πολυσήμαντους τύπους της και κυρίως χάρη στην ακρίβεια στην διατύπωση.

**Επισημάναμε** την **φθορά** που επέφεραν στην γλώσσα οί πλείστες «μεταρρυθμίσεις», που προκαλούν, επίσης, τα greeklish και ή με κάθε τρόπο κακοποίηση της γλώσσας δια των συγχρόνων τεχνολογικών μέσων.

**Αναγνωρίσαμε** ότι ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε τον γλωσσικό μας πλούτο είναι μέσω της **κοινής**, της γλώσσας των ευαγγελίων, των λειτουργικών και ύμνογραφικών μας κειμένων, ως και μέσω εκπομπών στο διαδίκτυο, διασκευών από το πρωτότυπο αρχαίων θεατρικών έργων, κ.α.

Τέλος, **άπευθύναμε** έκκληση προς όλους τους εκκλησιαστικούς, μορφωτικούς και κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες του τόπου, τους Έλληνες του έξωτερικού, τους φιλέλληνες αλλά και σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο να **συμβάλλουν** και εκείνοι, με όλα τα πρόσφορα μέσα, στην διατήρηση της ενότητας της ελληνικής γλώσσας και μάλιστα στην προσέγγιση της κοινής, με άπώτερο στόχο να καταστή και πάλι ή γλώσσα μας **διεθνές** όργανο του πνεύματος για το καλό και την ενότητα των άπανταχού έραστών της αληθινής σοφίας, της αρετής, της δικαιοσύνης και της πανανθρώπινης ειρήνης. Αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα μας: [www.epalxeis.gr](http://www.epalxeis.gr)