

ΕΠΑΛΞΕΙΣ

“*Ἴνα σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν*”

Οκτώβριος 2018
ἔτος 44ο
ἀρ. φύλ. 717

Γραφεία:
Ζήνωνος 3
104-31 Ἀθήνα
τηλ.
210 5230 948

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Σύσκεψη για την Κοινή Ελληνική

Κυριακή 21 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 μ.μ.
Αίθουσα «Επάλξεις», Ζήνωνος 3, β' ὄρ., Ὁμόνοια

Κεντρικό θέμα: Προσφορώτεροι τρόποι για την ἐκμάθηση, χρησιμοποίηση και διάδοση τῆς Κοινῆς τῶν Ἑλλήνων γλώσσας.

Συμμετέχουν ειδικοί ἐπιστήμονες, φιλόλογοι, θεολόγοι, νομικοί.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Ἐκδήλωση για τὸ ἔπος τοῦ 1940

Κυριακή 28 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 μ.μ.
Αίθουσα «Επάλξεις», Ζήνωνος 3, β' ὄρ., Ὁμόνοια

Ὁμιλητής: κ. Γεώργιος Τσούπρας, Δρ. Θεολογίας, Σλαβολόγος.

Μηνύματα και ἄσματα τοῦ ἀγῶνος θὰ ἀποδώσει ἡ χορωδία Ἐπάλξεις.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων γίνονται:

Κάθε **Σάββατο** βράδυ στὶς 6:30 μ.μ. συγκεντρώσεις νέων, ὁμιλία και πρόβα χορωδίας.

Κάθε **Κυριακὴ** βράδυ τὴν ἴδια ὥρα ἐνδιαφερόσες ὁμιλίες για ἐπίκαιρα θέματα ἀπὸ δοκίμους ὁμιλητές.

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν ὠφέλιμες γνώσεις ξένων γλωσσῶν, ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ὑπολογιστῶν, μουσικῆς, παραδοσιακῶν χορῶν και διοργανῶνται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις και ἐκδρομές.

Πληροφορίες στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606.

Οἱ Ἐπάλξεις Αἰγάλεω

Στὴν αἴθουσα τοῦ Συλλόγου «Ἁγία Μαρία Μαγδαληνὴ» στὴν ὁδὸ Ἀναγεννήσεως 19 στὸ Αἰγάλεω, κάθε **Τρίτη βράδυ** στὶς 7:00 μ.μ. ψάλλεται Ἱερά Παράκληση στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο και ἐν συνεχείᾳ γίνονται ὀρθόδοξε ὁμιλίες και πραγματοποιοῦνται διάφορες δραστηριότητες.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνώστες μας τοῦ Αἰγάλεω και τῶν γύρω περιοχῶν νὰ συμμετέχουν στὶς ἐκδηλώσεις αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.

Πληροφορίες στὸ τηλ.: 210 59 82573.

Πρόσκληση για συνεργασία

Πρὸς τὶς δημοκρατικὲς και κοινωνικὲς κινήσεις και προσωπικότητες

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Μαζὶ μὲ τοὺς ἀγωνιστικοὺς μας χαιρετισμοὺς σὰς ἀπευθύνουμε για μιὰ φορὰ ἀκόμη ἐκκλήση για συνεργασία και σὰς προσκαλοῦμε τὴν **Τετάρτη 10 Οκτωβρίου** και ὥρα 6:00μ.μ. στὴν αἴθουσα «Επάλξεις», Ζήνωνος 3, β' ὄρ., Ὁμόνοια, για νὰ λάβετε μέρος στὴν **κοινὴ σύσκεψη** ἐκπροσώπων, φορέων και προσωπικοτήτων για τὴν λήψη ἀποφάσεων πρὸς πραγματοποίηση τῆς πολυπόθητης συνεργασίας για τὸ καλὸ τοῦ τόπου. Ἡ συνεχιζόμενη συρρίκνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὰ αὐξανόμενα και διογκούμενα ἔθνη, μορφωτικά και κοινωνικά προβλήματα και ὁ ἀδέξιος και ἐπικίνδυνος χειρισμὸς των ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους καθιστοῦν τὴν συνεργασία τῶν ὑγιῶν δυνάμεων τοῦ τό-

συνέχεια στή σελ. 2

Ἀντίσταση και πάλι ἀντίσταση

Σχεδὸν ὀγδόντα ἔτη ἔχουν παρέλθει, ἀγαπητοὶ μας ἀναγνώστες, ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ ἐκείνη πρωΐα τῆς 28^{ης} Οκτωβρίου τοῦ 1940, ὅπταν σύσσωμοι οἱ Ἕλληνες, ἀρχὲς και πολῖτες, βροντοφώναξαν τὸ κοσμοθαύμαστο ἐκείνο «ΟΧΙ» και προέβαλαν γενναία και ἡρωϊκὴ ἀντίσταση ἐναντι τῶν ἀδίκων, ἀτίμων και ὑπόουλων εἰσβολέων τῆς Δύσεως.

Ἀσφαλῶς ἡ σθεναρὰ αὐτὴ ἀπόφαση για ἀντίσταση και ἀγῶνα δὲν ἦταν ἀπλῶς ἓνα ξέσπασμα στιγμιαίου ἐνθουσιασμοῦ, οὔτε ἐκδήλωση ἐπιπόλαιας ἐθνικιστικῆς ἐξάρσεως, ἀλλὰ ἦταν γέννημα τοῦ φιλελευθέρου ἑλληνικοῦ πνεύματος και προῖον μακροχρονίου πρακτικῆς ἐνὸς λαοῦ ποὺ ἤξερε νὰ ψάλλῃ τὸν παιᾶνα «Παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε ἐλευθεροῦτε πατρίδα», νὰ θεωροῦν εὐδαιμον τὸ ἐλεύθερον και νὰ ἀδουν «καλύτερα μιὰς ὥρας ἐλεύθερη ζωὴ, παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακὴ».



Πράγματι, ἀπὸ τότε ποὺ οἱ Ἕλληνες ῥίζωσαν στὸ φωτεινὸ τοῦτο βράχο, ἀνέπνεαν τὸν ἐλεύθερο ἀέρα τῶν ὀρέων, ἐδροσιζοντο ἀπὸ τὴν ζωογόνο αὐρα τῆς ἀλμυρᾶς θαλάσσης και ἐφωτίζοντο ἀπὸ τὸν λαμπρὸ

και ζωηφόρο ἥλιο, ἐγίναν σύμφυτοι τοῦ σταθεροῦ ἐλευθέρου ἡθους, τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψεως και τοῦ φωτεινοῦ δρόμου τοῦ ὀσίου, τοῦ ἀληθοῦς, τοῦ δικαίου και τοῦ ὠραίου. Δὲν ἠδύναντο λοιπὸν νὰ ἔχουν ἄλλη ἐκλογή, δὲν τοὺς ἐπέτρεπε τὸ ἐσωτερικὸ τους εἶναι, σκέπτεσθαι και ἐνεργεῖν νὰ ὑπάρχουν ὡς ὑποζύγια, νὰ ζοῦν χωρὶς ἐλευθερία σκέψεως και ἐνεργείας.

Βεβαίως, κατὰ τὴν μακροαίωνη ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στὶς πολλαπλὲς ἐπιθέσεις τῶν πολυάριθμων ἐπιδρομέων, ὅπως τῶν Περσῶν και τῶν Ῥωμαίων στὴν ἀρχαιότητα, τῶν πολυώνυμων Σλάβων και τῶν Ἀράβων στὸν πρώιμο Μεσαίωνα, τῶν Τούρκων και

συνέχεια στή σελ. 2

Ἡ κοινὴ Ἑλληνικὴ

Ὅπως ξέρετε, ἀγαπητοὶ μας ἀναγνώστες, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα εἶναι στὴν οὐσία τῆς ἐνιαίας και διαρκῆς. Ἀναλόγως ὅμως τῶν ἱστορικῶν περιόδων και τῶν διαφορετικῶν περιοχῶν ποὺ ὠμιλεῖτο, διακρίνεται σὲ διάφορες μορφὲς και διαλέκτους.

Ἔτσι σχηματίστηκαν ἡ αἰολικὴ, ἡ δωρικὴ, ἡ ἰωνικὴ και ἡ ἀττικὴ μορφή κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, ἡ μικρασιάτικη, ἡ πελοποννησιακὴ, ἡ στερεοελλαδίτικη, ἡ ἠπειρωτικὴ, ἡ βορειοελλαδίτικη, ἡ κρητικὴ, ἡ κυπριώτικη, ἡ ποντιακὴ κ.λπ. μορφή κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους.

Οἱ ἀποκλίσεις ὅμως τῶν γλωσσικῶν αὐτῶν μορφῶν και ιδιωμάτων δὲν παρακωλύουν τὴν κατανόησίν των ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῶν ἄλλων περιοχῶν. Ἐπίσης αὐτὸ συνέβαινε και κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, ὅπου ὅλοι οἱ κάτοικοι τῶν ἐπιμέρους πολλαπλῶν ἑλληνικῶν πόλεων – κρατῶν συνεννοοῦντο μεταξύ

των και δὲν ἀναφέρεται πούθεν ἡ χρησιμοποίηση μεταφραστοῦ ἢ διερμηνέως.

Ἔτσι, κατὰ τὴν ἱστορικὴ πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, διαμορφώθηκαν οἱ πρωτοελληνικὲς μορφὲς, μετὰ οἱ μινωϊκὲς και οἱ μυκηναϊκὲς, ὕστερα οἱ ὀμηρικὲς, κατόπιν οἱ προσωδιακὲς και διάφορες μορφὲς τῶν ἐπιμέρους ποιητῶν. Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ὅμως τοῦ τετάρτου αἰῶνος, ἀρχισε ἀβιάστως μιὰ προσπάθεια συγκλίσεως τῶν ἐπιμέρους διαλέκτων μὲ κύρια ἐκφρασὴ τῶν τῆν ἀττικὴ διάλεκτο, ἡ ὁποία ἐφτασε στὴν τέλεια μορφή τῆς μὲ τὸν Ξενοφῶντα, τὸν Ἰσοκράτη, τὸν Λυσία, τὸν Πλάτωνα, τὸν Ἀριστοτέλη και ὅλους τοὺς στωϊκοὺς και ἐπικουρεῖους φιλοσόφους.

Μὲ τὶς κατακτήσεις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἡ συγκλίση αὐτὴ ὀλοκληρώθηκε και δημιουργήθηκε ἐν τοῖς πράγμασι ἡ λεγομένη κοινὴ Ἑλληνικὴ μὲ κυριώτερους ἐκφραστὲς τῆς τοὺς Ἀλεξανδρινοὺς και Ἀντιο-

συνέχεια στή σελ. 2

Βιβλιοκριτικὴ* στὸ σύγγραμμα
«Δυὸ καλοκαίρια στὰ βουνὰ»

(...) Ἔνα βιβλίον, ποὺ δείχνει ἐμμέσως γιατί ἡ μικρὴ σὲ μέγεθος, μὰ τεράστια σὲ ἀξίες και πολιτισμὸ Ἑλλάδα δὲν χάθηκε ποτὲ στὴν μεγάλη χρονικὴ διαδρομὴ τῆς ἱστορίας τῆς, και γιατί κινδυνεύει σήμερα νὰ χαθῇ, σὲ μιὰ ἐποχὴ παγκοσμιοποίησης, στὴν ὁποία ἔχει γίνῃ συστηματικὴ προσπάθεια νὰ κοποῦν οἱ ἐθνικὲς ρίζες, νὰ διαστρεβλωθῇ και νὰ ξεχασθῇ ἡ ἱστορία, νὰ ἀλλοτριωθῇ και στὸ τέλος νὰ χαθῇ ἡ γλῶσσα, νὰ χαθοῦν τὰ ἦθη, τὰ ἰδανικά και οἱ ἀξίες, ἡ ἑλληνορθόδοξη Ἀνθρωπιστικὴ Παιδεία, και στὸ τέλος «παιδεία»

συνέχεια στή σελ. 3

«Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος
τῶν κακῶν ὁ Θεός...»

Στὶς μέρες μας, ποὺ τὸ κακὸ ἐπλεόνασε, τὰ δεινὰ, οἱ κακουχίες, οἱ θεομηνίες, οἱ ἀρρώστιες, και αὐτὸς ὁ θάνατος θερίζουν κυριολεκτικὰ τοὺς ἀνθρώπους, ἀκούγεται συχνὰ τὸ ἐρώτημα : «Γιατί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τὸ κακὸ; Γιατί ὁ θάνατος και οἱ ἀλληλοσκοτωμοὶ; Γιατί ὁ Θεὸς ὡς παντοδύναμος δὲν προστατεύει τουλάχιστον τοὺς ἀδύναμους, τὰ παιδιά, τοὺς καλοὺς ἀνθρώπους;»

Τὸ παραπάνω ἐρώτημα, ὅσο σύνθετο και ἐὰν εἶναι, μπορεῖ πραγματικὰ πολὺ εὐκόλα νὰ ἀπαντηθῇ, μὲ βάση κάποια χωρία ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο και λαμβάνον-

συνέχεια στή σελ. 4

