

ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Όκτώβριος 2015
έτος 41ο
άρ. φύλ. 684

Γραφεία:
Ζήνωνος 3
104-31 Αθήνα
τηλ.
210 5230 948

“Ινα σωφρόνως και δικαίως και εύσεβώς ζήσωμεν”

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Η Κοινή Έλληνική γλώσσα
ώς διεθνές όργανο του πνεύματος

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 7:00 μ.μ.
Αίθουσα 'Επάλλξεις, Ζήνωνος 3, β' όρ., 'Ομόνοια

Θά γίνουν εισηγήσεις από ειδικούς για την ένότητα και την διαχρονικότητα της έλληνικής γλώσσας και για την διεθνή προβολή της .

Θά έπακολουθήση συζήτηση.

Είσοδος ελεύθερη

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς
και η εκκλησιαστική κοινότητα

Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 μ.μ.
'Ενοριακό κέντρο Αγ. Μάρκου 'Ευγενικού (κάτωθεν Ι.Ν.)
(Στάση ΗΣΑΠ: Άγιος Νικόλαος)

Θά προηγηθή η Άκολουθία του 'Εσπερινού.

Στην συνέχεια θά μιλήση ό θεολόγος κ. Β. Τσούπρας με τό ως άνω θέμα και θά ακολουθήση παραδοσιακό πρόγραμμα από την χορωδία των 'Επάλλξεων, με θέμα: «Από την Κύπρο στην Κάτω 'Ιταλία».

Είσοδος ελεύθερη

σημ. Η φθινοπωρινή συνεστίαση των 'Επάλλξεων θά γίνη την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 1:30μμ. στην κεντρική αίθουσα των, Ζήνωνος 3, β' όρ., 'Ομόνοια.

Οί δραστηριότητες συνεχίζονται

Στην κεντρική αίθουσα των 'Επάλλξεων, Ζήνωνος 3, β' όροφος, πλ. 'Ομονοίας γίνονται:

Κάθε Σάββατο 6:00μμ-9:00 μ.μ. μαθήματα παραδοσιακών χορών, συζήτηση για νέους και χορωδία.

Κάθε Κυριακή στις 4:30 μ.μ. πρόγραμμα για άτομα με ειδικές ανάγκες και στις 6:30 μ.μ. ενδιαφέροντες όμιλίες για τρέχοντα πνευματικά και κοινωνικά θέματα.

Καθημερινώς παρέχονται δωρεάν μαθήματα αρχαίων έλληνικών, Ξένων γλωσσών, μουσικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 'Επίσης, διοργανώνονται πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις καθώς και μορφωτικές εκδρομές.

Πληροφορίες: 'Ορθόδοξη 'Εφημερίδα «'Επάλλξεις»
τηλ: 210 52 30948, 6987 353063.

Οί 'Επάλλξεις του Αιγάλεω

Οί όμιλίες και οί λοιπές δραστηριότητες των 'Επάλλξεων Αιγάλεω γίνονται στην αίθουσα των, Αναγεννήσεως 19 (πλησίον Αγ. Σπυριδώνος), με κεντρική όμιλία και 'Ιερά Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ και ώρα 7.00 μ.μ.

Παρακαλούνται οί αναγνώστες του Αιγάλεω και των γύρω περιοχών να παρακολουθούν τις δραστηριότητες αυτές προς όφέλειά των.

Πληροφορίες: Μαγδαληνή Κόκορη,
'Ιατρός-Θεολόγος, στο τηλέφωνο: 210-59 82.573.

Διάκος ή Διάκονος;

Μία από τις πολλές ενέργειες των Αποστόλων που μάς διασώζει ό συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων και Ευαγγελιστής Λουκάς είναι και η έπιστασία των στην έκλογή των 'Επτά Διακόνων (Πράξ., στ' 1-6). Κατά την διαδικασία της έκλογής μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι: α) τους 'Επτά Διακόνους δέν τους ώρισαν οί Απόστολοι ούτε τους επέλεξαν επί τη βάσει της καταγωγής των, αλλά, όπως τονίζει ό 'Ιερός Χρυσόστομος, ώρισαν να

συνέχεια στή σελ. 2

Άντίσταση και δράση

Ο Έλληνισμός, αγαπητοί μας αναγνώστες, ως συνεχής ένατένιση του ανθρώπου προς τό αείζων φώς και ως ακατάπαυστος έξρος και

άεναη ζήτηση του όσιου, του άληθούς, του δικαίου και του ώραιου πορεύεται πάντοτε στον χώρο και στον χρόνο και δημιουργεί έργα πολιτισμού, ανθρωπισμού και προόδου και ταυτοχρόνως αγωνίζεται για την προάσπιση και διατήρηση των αγαθών αυτών έναντι κάθε έσωτερικού και έξωτερικού έχθρου.

Οί δυό αυτές προσπάθειες, ή δημιουργία δηλαδή των πολιτιστικών αγαθών και ή προάσπισή των, πρέπει να συνυπάρχουν, γιατί διαφορετικά τά δημιουργημένα αγαθά καταστρέφονται ποικιλοτρόπως. Οί αρχαίοι μας πρόγονοι π.χ. δημιουργούσαν Παρθενώνες, διοργάνωναν άθλητικούς αγώνες, παρουσίαζαν απάραμίλλα θεατρικά έργα αλλά ταυτοχρόνως προμαχούσαν όλου του 'Ελληνισμού στον Μαραθώνα, φύλαγαν Θερμοπύλες, θριάμβευαν στην Σαλαμίνα κ.λπ.

Τό ίδιο έκαναν και οί 'Ελληνες στα χρόνια του Βυζαντίου. Ανήγειραν Άγιές Σοφίες, ίδρυσαν Πανεπιστήμια και ώργάνωναν κοινωνική πρόνοια αλλά ταυτο-

χρόνως ναυπηγούσαν και τους άνικητους δρόμους, χρησιμοποιούσαν τό ύγρο πύρ και προάσπιζαν όλη την 'Ευρώπη από τά βαρβαρικά στίφη. Τό ίδιο έπρατταν και οί πατέρες μας κατά τους έθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Πολεμούσαν για λευτεριά και ταυτοχρόνως προάσπιζαν τους έθνικούς θησαυρούς, σύμφωνα με τον αρχαίο παιάνα: «'Ιτε παίδες 'Ελλήνων' έλευθερούτε πατρίδ', έλευθερούτε δέ παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων νυν ύπέρ πάντων αγών».

'Οσοι φορές, όμως, δέν συνυπήρχαν οί δυό αυτές προσπάθειες, ή δημιουργία δηλαδή αγαθών και ή προάσπισή των, είχαμε καταστροφές, όπως στα

μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα με την Ρωμαϊοκρατία, τό 1204 με την διαμάχη των αδελφοκτόνων Άγγέλων, τό 1453 με την απεμπόληση των θησαυρών της 'Ορθοδοξίας, τό 1922 με τό γνωστό αδελφοφάγωμα και τό 1946-49 με τον καταστρεπτικό εμφύλιο, όταν 'Ελληνες κατέστρεφαν την 'Ελλάδα για Ξένα συμφέροντα.

Πρέπει εδώ να τονίσωμε ότι με πολλούς τρόπους καταστρέφεται ό 'Ελληνισμός. Βεβαίως, ό πλέον φα-

συνέχεια στή σελ. 2



«Από το Άτομο στο Ανθρώπινο Πρόσωπο:

Η συμβολή της πατερικής σκέψης στην υπέρβαση διλημάτων της κοινωνικής πολιτικής.»

Περίληψη Εισηγήσεως στο Διήμερο Κοινωνικότητας («'Επάλλξεις», 26.4.2015)

(μέρος β')

Όλγα Στασινοπούλου

Όμότιμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου

Σύγχρονοι μελετητές όπως ο Μητροπολίτης Περγάμου και πρώην Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Ιωάννης Ζηζιούλας, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Ιερόθεος, ο καθηγητής Χρήστος Γιανναράς, Στέλιος Ράμφος και Βασίλειος Γιούλτσης, αναφέρουν τα κύρια γνωρίσματα του ανθρωπίνου προσώπου και την ειδοποιό διαφορά του από τό άτομο.

Τό άτομο. είναι η βιολογική ύπαρξη υποταγμένο στην απρόσωπη συλλογική αναγκαιότητα του είδους. Αντίθετα κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό, με τα ιδιαίτερα φυσικά και πνευματικά χαρακτηριστικά του, και

γι' αυτό μία απόλυτη ετερότητα αλλά και ένας τέλειος μικρόκοσμος, μια πληρότητα. Κάθε πρόσωπο, με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αποτελεί μία ανεπανάληπτη συγκεκριμένη ψυχοσωματική και πνευματική οντότητα.

Αυτή η ετερότητα, τό ιδιάζον και ανεπανάληπτο του κάθε προσώπου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τρόπο αφηρημένο ως θεωρητική έννοια, αλλά μόνο να βιωθεί ως σχέση. Τό πρόσωπο, ως σχέση και ως ετερότητα, βιώνει την ελευθερία, η οποία ουσιαστικά

συνέχεια στή σελ. 3

Ό Άγιος 'Ιάκωβος Άδελφόθεος και τό τριλείτουργο

Πολές φορές, αγαπητοί μας αναγνώστες, οί 'Επάλλξεις έχουν αναφερθή στο τριπλό έργο, στην τριπλή άποστολή, στο τριλείτουργο της Καθολικής 'Ορθοδοξίας, έχουμε δέ τονίσει ότι τό κύριο έργο της 'Εκκλησίας είναι μόν ή θεραπεία, ή σωτηρία και ή θέωση του ανθρώπου, αλλά τό έργο αυτό μερίζεται (μοιράζεται, δηλαδή, και δέν χωρίζεται, γι' αυτό μιλάμε για Καθολική 'Ορθοδοξία) σε τρεις συνάλληλες άποστολές: α) την πνευματική, με την προσευχή, τά μυστήρια και την άσκηση, β) την μορφωτική - βιωματική, με την καλλιέργεια της προσωπικής ύποστά-

συνέχεια στή σελ. 3

Τεραπευτολικά Νέα από την Μητρόπολη Κέννας

Επίσκεψη του Σεβ/του Μητροπολίτου Κέννας κ. Μακαρίου
σε ενορίες στη φυλή των Νάντι

Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τη θεία λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Λουκά του γιατρού στην περιοχή της φυλής των Νάντι. Στη λειτουργία παρέστησαν οι ορθόδοξες γυναίκες της περιοχής, που συμμετείχαν στο ετήσιό τους συνέδριο. Μαζί με τον Σεβασμιώτατο συλλειτουργήσαν τέσσερις ιερείς και ένας διάκονος. Στο τέλος της θείας λειτουργίας, ο Σεβα-

συνέχεια στή σελ. 3

Από το Άτομο στο Ανθρώπινο Πρόσωπο

συνέχεια από τη σελ. 1

πραγματώνεται στην αγάπη, που είναι ο τρόπος άσκησης της ελευθερίας.

Υπάρχει επομένως σημαντική διαφορά ανάμεσα στο άτομο και το πρόσωπο, στην συλλογικότητα ως άθροισμα ατόμων και ως κοινωνία προσώπων. Γιατί το «κοινωνείν» είναι σχέση ανθρώπων με αυτογνωσία, σεβασμό, αναγνώριση της ετεροτητας και άσκηση ελευθερίας μέσα από την αγάπη.

Η σχέση με το Θεό και η σχέση με τον συνάνθρωπο είναι άρρηκτα δεμένες στην πορεία προς το πρόσωπο. Τι θέση μπορεί να έχει μία τέτοια προσέγγιση στην εκκοσμικευμένη έννοια μιας κοινωνικής πολιτικής θεμελιωμένης στις αρχές του Ευρωπαϊκού διαφωτισμού;

Συνοψίζοντας, το παρόν κείμενο θέτει προς διερεύνηση την άποψη ότι η Πατερική οπτική του ανθρώπινου προσώπου προσφέρει τη δυνατότητα υπέρβασης κλασικών διλημάτων που χαρακτηρίζουν την κρατούσα άποψη για την κοινωνική πολιτική. Τα διλήμματα αυτά έχουν λειτουργήσει φετιχιστικά ως αντιθετικά δίπολα: ιδιωτικό ή δημόσιο; Ατομικό ή συλλογικό; Αποκρύπτεται έτσι η ουσία της ανθρώπινης αγωνίας για την υπέρβαση των διαχωρισμών, ιδιαίτερα όσων βιώνουν την κοινωνική πολιτική ως εξουσιαστική επιβολή στο σώμα και την ψυχή τους, σε ένα σπαρασσόμενο κόσμο κοινωνιών άλλων με Θεό και άλλων άρκως εκκοσμικευμένων.

Αυτός ο κόσμος αναζητά σήμερα μίαν άλλη κοινωνική πολιτική, εκφράζοντας σε επίπεδο καθημερινών βιωμάτων φόβους και ελπίδες, τις οποίες συχνά εκείνοι (και εκείνες) που μονοπωλούν τη δύναμη λήψης αποφάσεων καπηλεύονται, προς όφελος δικό τους ή της ομάδας στην οποία δηλώνουν υποταγή. Ωστόσο, το καθολικό αίτημα είναι η δυνατότητα έκφρασης αναγκών και η αναζήτηση τρόπων ικανοποίησής τους όχι μίζερα, ευκαιριακά και αποσπασματικά αλλά ολοκληρωμένα, σε μια ανοδική πορεία ουσιαστικής απελευθέρωσης του ανθρώπου ως πρόσωπο.

Περίληψη

Η νεωτερική κοινωνική πολιτική έχει αναπτυχθεί στη βάση διχοτομήσεων/ διλημάτων, που κυριαρχούν στις αναζητήσεις και τις επιλογές ανάμεσα στο κράτος και την αγορά, στον ιδιωτικό και το δημόσιο χώρο, στον ατομικό και το συλλογικό τρόπο κάλυψης αναγκών και παρέμβασης. Ωστόσο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες αναδύεται ένας διαφορετικός λόγος, καθώς κοινωνικά κινήματα και διανοητές αναζητούν την ουσία των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες διαμορφώνουν την κοινωνική πολιτική. Η πατερική σκέψη περί ανθρώπινου προσώπου αποτελεί μία γόνιμη πρόταση υπέρβασης τέτοιων διλημάτων, αναδεικνύοντας συγχρόνως τις προκλήσεις και τις προοπτικές μιας συνάντησης της ελληνικής κοινωνικής διάνοησης με την Ορθόδοξη σκέψη.

Κλαψίγελο

«Κά-κά-κά», έκανε ή παχιά ή κότα ή καλτσουνάτη.

«Κό-κό-κό», απάντησε ή μαύρη κότα ή λειράτη και πρόσθεσε: «Τί χαιρέσαι, φιλενάδα, και κακαρίζεις χαρούμενα;»

«Δέν τ'ό μαθες;» απαντάει ή καλτσουνάτη. «Κερδίσαμε. Νίκησε τ'ό κοκοράκι. Τους ξύπνησε όλους τους βραχνοκόκορους και τους γεροκόκορους και τους πήρε την πρωτιά. Δέν θά μάς κυβερνάνε πιά παλιοί. Θά μάς κυβερνάει τ'ό νέο, τ'ό παιδί.»

«Τί σās έκαναν οί παλιοί και τους διώξατε;» ρωτάει ή λειράτη.

«Δέν θυμάσαι, κα(η)μένη μου; τής απαντάει ή καλτσουνάτη. «Όλοι αυτ'όι υπέγραφαν μνημόνια.»

«Και τ'ό κοκοράκι σας, τί κάνει;» ξαναρωτάει ή λειράτη. «Δέν υπογράφει κι αυτ'ός μνημόνια;»

«Α, φιλενάδα», ξανααπαντάει ή καλτσουνάτη. «Μνημόνιο μέ μνημόνιο έχει διαφορά. Τ'ό κοκοράκι έχει τήν τέχνη από τ'ό όχι νά βγάλει ναι και από τους φόρους νά ξαναβάλει πάλι φόρους. Δέν είδες πώς τήν έφερε στους κουτόφραγκους; Τους έδωσε περισσότερα απ'ό τι τ'ό ζητούσαν και τους κοροΐδεψε. Γι' αυτ'ό τ'ό τρίτο μνημόνιο είναι όμορφότερο από τ'α παλαιά.»

«Τί νά σου πω, φιλενάδα», λέει μέ αναστεναγμό ή λειράτη. «Είτε άσχημο είτε όμορφο είναι τ'ό μνημόνιο, μνημόνιο είναι, και θά δής ότι σε λίγο θά γίνη και μνημόσυνο.»

ή τσουχτρα

Νέα από την Μητρόπολη Κένυας

συνέχεια από τη σελ. 1

σμιώτατος μίλησε προς τις ορθόδοξες γυναίκες, εκφράζοντας τη μεγάλη εκτίμηση που τρέφει προς όλες για την ενεργό συμμετοχή τους στην ανάπτυξη της Ορθοδοξίας. Παρέστησαν, επίσης, μεγάλος αριθμός πρεσβυτέρων. Επαίνεσε, ιδιαίτερα, τις μητέρες των ιερέων που υπηρετούν στην περιοχή και οι οποίες ήταν παρούσες στη θεία λειτουργία, για να δείξει πόσο σημαντική είναι η συμβολή των γυναικών στην πρόοδο της ορθοδοξίας. Μετά τη θεία λειτουργία ακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια, όπως και πλούσιο παραδοσιακό γεύμα.



Εκ μέρους των γυναικών μίλησαν η, για πολλά χρόνια, υπηρετήσασα ως πρόεδρος των Ορθοδόξων Γυναικών και η νέα πρόεδρος, που τυγχάνει να είναι πρεσβυτέρα. Στη συνάντηση ο Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τον νέο υπεύθυνο του τμήματος των Ορθοδόξων γυναικών στη φυλή των Νάντι, πατέρα Αμφιλόχιο και του είπε να εργαστεί ακόμα πιο έντονα, για να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο που του ανατέθηκε, μιας και οι ορθόδοξες γυναίκες διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή της Ορθοδοξίας στην Κένυα.

Από εκεί ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε μια άλλη ενορία στην ίδια περιοχή, στον ιερό ναό του Αγίου Στυλιανού, στο Μορονιό, όπου τον περίμεναν δύο ιερείς και πλήθος κόσμου. Μίλησε προς το εκκλησίασμα, ευχαρίστησε τους ιερείς για το πλούσιο ποιμαντικό έργο τους, βλέποντας πόσο οι εκκλησίες των Ορθοδόξων στην περιοχή είναι κατάμεστες από κόσμο, ιδιαίτερα από νέους και παιδιά. Με την ευκαιρία αυτή, ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε τα νέα μουσικά όργανα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ένωσης των Νέων. Εδώ ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία να παρευρεθεί και να συμπάγει μαζί με το εκκλησίασμα για δεύτερη φορά.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τον ιερό ναό της Μεταμορφώσεως, όπου τον περίμεναν οι Ορθόδοξοι νέοι της περιοχής. Στους νέους ο Σεβα-

σμιώτατος μίλησε για τα ταλέντα και τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός και τους προέτρεψε να τα χρησιμοποιήσουν τώρα, για να μπορέσουν, στο μέλλον, να γίνουν χρήσιμοι και χρηστοί πολίτες της Εκκλησίας και της χώρας τους. Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Σεβασμιώτατο για διάφορες προοπτικές που υπάρχουν για ανάπτυξη και πρόοδο της Ορθοδοξίας από τους νέους.

Ακόμα ένα ντεπόζιτο νερού σε δημοτικό σχολείο

Ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε ξανά την περιοχή όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα νερού. Για να αποφεύγονται ασθένειες που προκαλούνται από τη χρήση ακάθαρτου νερού, ο Σεβασμιώτατος αποφάσισε να βοηθήσει ακόμα ένα δημοτικό σχολείο, κάνοντας τις σχετικές ενέργειες γεώτρησης και ανεύρεσης καθαρού νερού. Τον υποδέχθηκαν, θερμότατα, η Διευθύντρια, οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά, όπως επίσης και οι γονείς των παιδιών.



Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλους για την ευκαιρία που του έδωσαν, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει, με αυτό τον τρόπο, για την καλύτερη διαβίωση των παιδιών. Με την παρουσία, τώρα, του καθαρού νερού από την πηγή, τα παιδιά θα μπορούν άνετα να πίνουν, να πλένονται και να χρησιμοποιούν αυτό το νερό για το φαγητό, μπορώντας, ακόμα, να κουβαλούν στα σπίτια τους από το νερό αυτό, για να βοηθούνται και οι οικογένειές τους.

Τα παιδάκια, για να ευχαριστήσουν τον Σεβασμιώτατο, χόρεψαν και τραγούδησαν. Ο Σεβασμιώτατος τους ζήτησε μόνο να προσεύχονται να του δίνει ο Θεός υγεία, για να μπορέσει να βοηθήσει και άλλα δημοτικά σχολεία στην περιοχή, που στερούνται καθαρού νερού.

Ο Άγιος Ίάκωβος Αδελφόθεος και τ'ό τριλείτουργο

συνέχεια από τη σελ. 1

σεως και τήν ενάρετη πολιτεία τ'ό κάθε προσώπου, καί, γ) τήν έμπρακτη έφαρμογή τής έν Χριστῶ ειρήνης, δικαιοσύνης και αγάπης μέ φιλάδελφη και φιλάλληλη κοινή δράση.

Στήν αρχή και τ'α τρία αυτ'ά επιμέρους έργα τής Εκκλησίας επιτελούντο από τους Αποστόλους. Αυτ'ό φαίνεται στις Πράξεις τ'ων Αποστόλων και στ'όν βίο και στήν δράση τ'ού Αποστόλου Ιακώβου, ό όποιος ήταν ό πρώτος πνευματικός υπεύθυνος (ό πρώτος επίσκοπος) τής κοινότητος τ'ων Ίεροσολύμων, διακριτόμενος κυρίως για τήν πνευματική του ζωή και για τήν αδιάλειπτη προσευχή, ταυτοχρόνως όμως ήταν διδασκαλος τής πραγματικής σοφίας και πρωτοστάτης στ'α κοινωνικά έργα.

Έτσι, ζών ό ίδιος και έφαρμόζων τήν τριπλή αποστολή τής Εκκλησίας, περιέλαβε τ'ό τριπλό αυτ'ό έργο μέσα στήν κοινωνικώτατη Καθολική του Έπιστολή. Στ'α πέντε κεφάλαια τής έπιστολής αυτής (τ'α όποια πρέπει συνεχώς νά μελετούμε οί σύγχρονοι Έλληνες) περιλαμβάνεται ή διδασκαλία για τήν προσευχή, τήν ύπομνη και τήν έν γένει μυστηριακή ζωή, αφού μάλιστα μέσα σ' αυτήν απαντάται και ή σύσταση τ'ού

Μυστηρίου τ'ού Εϋχελαίου (Καθολική Έπιστολή Ιακώβου, ε' 15), αλλά ταυτοχρόνως μάς παρουσιάζει τήν αληθινή σοφία, τήν σοφία τ'ού Θεού, π'ό αναγεννά και αναμορφώνει τ'όν άνθρωπο (Καθ. Έπιστολή, γ' 13-18).

Κυρίως όμως στήν έπιστολή αυτ'ή περιλαμβάνεται ή κοινωνική διδασκαλία τής Εκκλησίας, ή καταδίκη τ'ων άδίκων πλουσίων ως και τ'ων κατ' όνομα μόνον, αλλά χωρίς έργα Χριστιανών. Γνωστές σε όλους είναι οί φράσεις: «πίστις χωρίς τ'ων έργων νεκρά έστι» (β' 26), «και τ'α δαιμόνια πιστεύουσι και φρίσσουν» (β' 19), «πόθεν πόλεμοι και μάχαι έν ύμιν; ούκ εκ τ'ων ήδονών ύμών τ'ων στρατευσόμενων έν τοίς μέλεσιν ύμών...» (δ' 1-4), «άγε νύν οί πλούσιοι, κλαύσατε όλολύζοντες επί τ'αίς ταλαιπωρίαίς ύμών τ'αίς έπερχομέναίς...» (ε' 1-6).

Άν ένσαρκώναμε και μεις σήμερα τήν ζωή και δράση τ'ων πρώτων Χριστιανών και μάλιστα τ'ού Ίακώβου τ'ού Αδελφοθέου, δέν θά ύποφέραμε έτσι και δέν θά οδηγούμεθα σε άτελπισίες και αυτοκτονίες. Άς φροντίσουμε, λοιπόν, όλοι μας νά αναβαθμιστούν οί όρθόδοξες ένορίες και νά καταστούν κυψέλες όρθόδοξου πίστεως, πνευματικής και ενάρετης βιοτής και π'ό παντός εργαστήριο κοινής δράσεως και πολιτεία δικαιοσύνης και αγάπης.



