

Το μοναδικό φαγητό της ημέρας

Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής,

Ενώ καθόμουν και πάλι στο γραφείο μου και προγραμματίζω το πλάνο της ημέρας, μπήκε στον χώρο ξαφνικά ο υπεύθυνος του μαγειρείου για τα παιδάκια, στα οποία προσφέρουμε καθημερινά πρωινό και γεύμα. Στάθηκε μπροστά μου και με ευγένεια και ταπεινωση μου είπε: «Σεβασμιώτατε, μπήκαμε σε νέα εβδομάδα· σήμερα είναι Τετάρτη και δεν μας δώσατε ακόμα τα χρήματα για το επισιτιστικό πρόγραμμα. Ζητούμε τη συμβουλή σας για να μπορέσω κι εγώ να εξηγήσω στους προμηθευτές των απαραίτητων εφοδίων για την προετοιμασία του γεύματος και του πρωινού».

Μιλούμε για το επισιτιστικό πρόγραμμα των 350 παιδιών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού του Αγίου Κλήμεντος, που βρίσκεται στον χώρο της Μητροπόλεώς μας. Καταλαβαίνει κανείς τη θέση μου!

Φυσικά δεν ήταν η πρώτη φορά, αφού δεν υπάρχει μόνιμη και σταθερή συμπαράσταση στο πρόγραμμα αυτό, δεδομένου ότι η Μητρόπολή μας έχει τόσα άλλα παρόμοια προγράμματα στα διάφορα ορφανοτροφεία και σχολεία μας.



Σε καμιά περίπτωση δεν θα αφήσουμε τα παιδάκια αυτά νηστικά, όσο κι αν δυσκολευόμαστε λόγω της γενικής οικονομικής κρίσης παγκόσμια, που μας επηρέασε τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας. Πάντοτε φανερώνεται σε παρόμοιες περιπτώσεις η αγάπη, το έλεος και η άκρα συγκατάβαση του Κυρίου μας.

Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους έρχονται αγωγοί και μας στηρίζουν, ιδιαίτερα στον τομέα της παιδείας, με τα μικρά αυτά παιδάκια που προέρχονται από φτωχές οικογένειες ή είναι ορφανά. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να διαβιβάσετε σ' όλους όσους συγκινούνται και έρχονται πρόθυμα να μας συμπαρασταθούν στο επισιτιστικό μας πρόγραμμα για τα παιδάκια αυτά, που κάτω από άλλες συνθήκες θα έμεναν νηστικά. Σκεφθείτε ότι αυτό το φαγητό που τους προσφέρουμε είναι το μοναδικό φαγητό της ημέρας. Ξέρουμε ότι το βράδυ θα κοιμηθούν νηστικά! Γι' αυτό και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και μέσα, ώστε το απόγευμα που φεύγουν να τους δίνουμε ένα σάντουιτς για βραδινό.

Θερμή μας παράκληση να μας ενισχύσετε για την ώρα με το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ. Σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμε εκ των προτέρων.

Με ιεραποστολικούς χαιρετισμούς
και θερμές ευχές,
† Ο Ναϊρόμπης Μακάριος

Προσευχή και κοινή δράση

Σύννεφα, αγαπητοί μας αναγνώστες, μαύρα και βαριά σύννεφα καλύπτουν τον γαλανό ουρανό της πατρίδος μας. Δεν έννοούμε εδώ τα σύννεφα, λόγω χειμώνας, αλλά τα μαύρα μηνύματα έναντι της χώρας μας που έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις, προ πάντος από ανατολάς και από βορρά. Δυστυχώς υπάρχουν και μαύρα σύννεφα που προέρχονται από τις αναθυμιάσεις των πράξεων πολλών πολιτικών μας παραγόντων και πολλών απειρισκέπτων συμπολιτών μας.

Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε μέχρι πού θα φτάσει η άπληστία των γειτόνων μας, ή αδεξιότητα των πολιτικών μας και η επιπολαιότητα των συμπολιτών μας. Εκείνο που αισθανόμαστε είναι ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα θυμίζει προπολεμικές καταστάσεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο τον παντοδύναμο Βασιλιά και Σωτήρα μας Χριστό, τόσο με πολλή προ-

Αυτοκράτορες του Βυζαντίου

19. Μαυρίκιος

Ο Μαυρίκιος [Φλάβιος], γαμπρός του Τιβέριου, αναγορεύτηκε από τον Τιβέριο αρχικά Κάισαρας και διάδοχος του στις 5 Αυγούστου του 582μ.Χ., και στις 13 του ίδιου μήνα στέφθηκε αυτοκράτορας από τον Ιωάννη τον νηστευτή. Παντρεύτηκε την κόρη του Τιβέριου Κωνσταντία, όταν ήταν 43 ετών. Βασίλεψε μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου του 602μ.Χ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι επί των ημερών του Μαυρικίου με βασιλικό διάταγμα ο Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως τιτλοφορήθηκε «Οικουμενικός».

Ο Μαυρίκιος αποκεφαλίστηκε μαζί με τους πέντε γιούς του Θεοδόσιο, Τιβέριο, Πέτρο, Παύλο και Ιουστίνο στην Χαλκηδόνα μετά από προσταγή του τυράννου Φωκά. Η δέ γυναικα του, αφού περιορίστηκε αρχικά στο νέο μοναστήρι μαζί με τις τρεις κόρες της Αναστασία, Θεοκτίστη και Κλεοπάτρα, αποκεφαλίστηκε και εκείνη μετά από τρία χρόνια μαζί με την μητέρα και την νύφη της στο λιμάνι του Εύτροπιού κοντά στην Χαλκηδόνα.

Φριχτά και σπαραξικάρδια είναι όσα περιγράφει για τον φοβερό θάνατο του Μαυρικίου ο όρητορικότατος Ηλίας Μηνιάτης στην όμιλία του για την Κόλαση. Σύμφωνα με την διήγηση του Μηνιάτη εισέβαλε στα όρια των Ρωμαίων ο βασιλιάς των Περσών και αιχμαλώτισε δώδεκα χιλιάδες χριστιανούς. Έστειλε έπειτα πρεσβεία προς τον Μαυρίκιο, ζητώντας λύτρα για κάθε πρώτο ένα χρυσό νόμισμα και έπειτα ένα άσημνο. Όμως ο Μαυρίκιος, εξ αιτίας της φιλαργυρίας του, δεν τ' έδωσε στον Πέρση βασιλιά. Θύμωσε για τον λόγο αυτόν ο Πέρσης και αποκεφάλισε και τους δώδεκα χιλιάδες αιχμαλώτους και μάλιστα έμπηξε τ' κεφάλια τους σε άλλα τόσα κοντάρια και τ' έδειξε στο ρωμαϊκό στράτευμα. Ήθελε έτσι να δοκιμάσει την ασπλαχνία και φιλαργυρία του Μαυρικίου. Ο Μαυρίκιος αναγνώρισε το σφάλμα του, μετανόησε και φοβούμενος την όργη της θείας δικαιοσύνης παρεκάλεσε και αυτός αλλά και στην Εκκλησία είπε να παρακαλέσει τον Θεό να τον τιμωρήσει με οποιαδήποτε ποινή στην παρούσα ζωή και όχι στην μέλλουσα. Τον εισάκουσε ο Θεός και τον τιμώρησε ως ακολούθως: Γίνεται επανάσταση μεταξύ λαού και στρατού κατά του Μαυρικίου και από θεία παραχώρηση αναγορεύεται αυτοκράτορας ο τύραννος Φωκάς. Ο Φωκάς εύθυσ πρόσταξε να συλλάβουν τον Μαυρίκιο, την γυναίκα και τ'α παιδιά του και να τους σύρουν όλους σαν πρόβατα στην σφαγή στον τόπο της κατάδικης. Εκεί ο Μαυρίκιος δεν παραπονιέται και δεν αδημονεί. Υπομένει με γενναιοψυχία το βάρος της συμφοράς του και μόνο μια φράση ακούγεται από το στόμα του: «Δίκαιος είσαι, Κύριε, και σωστές οι κρίσεις σου». Τ'α ίδια λόγια αναφώνησε και όταν αποκεφαλίστηκε μπροστά στα μάτια του ή γυναίκα του και τ'α παιδιά του, όπως και όταν έφτασε εν τέλει το σπαθί του δήμιου στον δικό του τραχήλο.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: Πολιτιστική και Κοινωνική Κίνηση «Επάλξεις»

Εκδότης: Βασίλειος Τσούπρας, Θεολόγος Κοινωνιολόγος

Γραφεία: Ζήνωνος 3, 104 31 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 52 30 948, 210 24 69 152

e-mail: epalxeis@otenet.gr • ιστοσελίδα: www.epalxeis.gr

Προαιρετικές Εισφορές- Εμβάσματα: ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Για να μην κακοποιείται το Έκκλησιαστικό Αυτοκέφαλο

π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού

(Β' μέρος)

Χαρακτηριστική περίπτωση αυτοκεφαλίας στά νεώτερα χρόνια, αλλά και διδακτική για την εποχή μας, είναι το Έλλαδικό αυτοκέφαλο του 1850, μετά μάλιστα από την πραξικοπηματική αυτονόμηση της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1833, που ήταν έργο της Βαυαροκρατίας και της παράταξης των Ελλήνων Διαφωτιστών, με πρωτεργάτες τον Αδαμάντιο Κοραή (1748-1833) και τον ομόψυχό του Αρχιμ. Θεόκλητο Φαρμακίδη (1784-1860), και πραγματοποιήθηκε με την έναρξη της Βαυαροκρατίας (1833). Δύο φορές (1821 και 1831) ο Κοραής έθεσε το αίτημα για μία αυτόνομη Έλλαδική Εκκλησία, ανεξάρτητη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την μέχρι τότε «Μητέρα Εκκλησία», με την δικαιολογία, ότι «δεν είναι περί δόγματος ο λόγος, αλλά περί τύπου». Με την έναρξη της Έπαναστάσεως διεκόπη η επικοινωνία της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι δέ επίσκοποι της έμνημόνευαν «πάσης επισκοπής Όρθοδόξων». Παρ' όλα αυτά, μέχρι την ολοκλήρωση του απελευθερωτικού αγώνα, δεν επιχειρήθηκε ή πραξικοπηματική, μονομερής, δηλαδή, ανεξαρτητοποίηση της Έλλαδικής εκκλησιαστικής επαρχίας.

Αντίθετα ο Καποδίστριας προσπάθησε να αποκαταστήσει τις κανονικές σχέσεις με την Μητέρα Εκκλησία. Προετοίμασε, λοιπόν, τον από Ρέοντος και Πραστού και κατόπιν Κυνουρίας Διονύσιο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για την αποκατάσταση των σχέσεων της Ελλάδος με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτό έγινε το 1831 επί Πατριάρχου Κωνσταντίου Α' του από Σιναίο (1830-1834). Στο μεταξύ όμως έλαβε χώρα ή δολοφονία του Καποδίστρια (27.9.1831), κάτι που, κατά την δική μου ταπεινή εκτίμηση, δεν είναι άσχετο με την φιλορθόδοξη πολιτική του πρώτου μας Κυβερνήτη και μόνου πατερικά ορθόδοξου Έλληνα Ήγέτη έως σήμερα. Αλλά και στά αυτοκέφαλα των βαλκανικών Εκκλησιών τον 19^ο αιώνα παρεμβάλλονταν οί Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης, και ιδιαίτερα ή Βρετανία, στην επιδίωξη της να απαλλαγεί από τό αντίπαλο δέος, την ορθόδοξη Ρωσία και την επιρροή της στά Βαλκάνια. Τήν θέση της Βρετανίας έχουν σήμερα οί Η.Π.Α.



Άς προσεχθούν οί αναλογίες του τότε με τό σημερα. Τό πρόβλημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εντάχθηκε στο «Ανατολικό Ζήτημα» και την μόνιμη επιθυμία της Ευρώπης για την διάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας, κάτι που συνδυαζόταν με την διάλυση της Ρωμαϊκής Έθναρχίας και τή συρρίκνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η διάλυση της Έθναρχίας σήμαινε στην πράξη και θάνατο του Βυζαντίου/Ρωμανίας, που συνεχιζόταν στά όρια της έθναρχικής δικαιοδοσίας με κέντρο τό πρώτο Πατριαρχείο της Ρωμηοσύνης, τό Οικουμενικό.

Δέν έλειψαν, βέβαια, οί προσπάθειες επικοινωνίας με τό Οικουμενικό Πατριαρχείο στά δεκαεπτά χρόνια που διήρκεσε τό έλλαδικό «σχίσμα» του 1833. Από τό 1834, μάλιστα, άρχισε μία σειρά αποτυχημένων προσπαθειών για την αποκατάσταση των κανονικών σχέσεων της Ελλάδος με την Μητέρα Εκκλησία της. Σοβαρότερες προσπάθειες θά άρχίσουν τό 1840, αλλά νέα σημαντική άφορμή έδωσε ή Έπανάσταση του 1843, ή όποία κατάργησε συνταγματικά την βαυαρική απολυταρχία.

Η υπόθεση όμως έφθασε σε μεγάλη οξύτητα τό 1849, όταν κορυφώθηκε ή ανάγκη πληρωσεως των γενών επισκοπικών έδρων, πρόβλημα πιεστικό τόσο για την Έλλαδική Εκκλησία, όσο και γι' αυτήν την Πολιτεία. Έτσι εντάθηκε ή προσπάθεια για συνεννόηση με την Μητέρα Εκκλησία, ώστε να φθάσουμε στον Συνοδικό Τόμο της 29^{ης} Ιουνίου 1850. Άλλωστε τό μή κανονικό «αυτοκέφαλο» του 1833 είχε απομονώσει την Εκκλησία της Ελλάδος όχι μόνο από τό Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και από όλες τις Όρθόδοξες τοπικές Εκκλησίες.

Καλή και Εύλογημένη χρονιά!

